

DAVET

**Hayatların yakınlık ile deęişimi,
yüreklerin sonsuzluęa hazırlanışı**

John ve Carol Arnott

Davet

[John ve Carol Arnott](#)

Telif Hakkı/Copyright John ve Carol Arnott, 2015

E-Kitap [Hristiyan Kitaplar](#) tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için [sitemize ziyaret edin](#).

[Türkiye'de Kilise Adresleri](#)

DAVET

Hayatların yakınlık ile deęişimi,
yüreklerin sonsuzluęa hazırlanışı

İçindekiler

[Bölüm 1 | Üç Dönüşüm Yolculuğu](#)

[Bölüm 2 | Yakınlık İnşa Etmek](#)

[Bölüm 3 | Bir Düğün Olacak](#)

[Bölüm 4 | Uyanma Çağrısı](#)

[Bölüm 5 | Doğum Sancıları](#)

[Bölüm 6 | Uyanış Yayılıyor!](#)

[Bölüm 7 | İsrail'in Önemi](#)

[Bölüm 8 | Taze bir Dökülüş](#)

Bölüm 1 | Üç Dönüşüm Yolculuğu

Kutsal Ruh, yıllar önce 1994'te, Toronto Havalimanı yakınlarındaki küçük kilisemizi güçlü bir şekilde etkiledi. Elçilerin İşleri 11. Bölümde "Kutsal Ruh onların da üzerine indi" cümlesinin ne anlama geldiğini keşfettik. Beklenmedikti ve tamamıyla muhteşemdi, ve o zamandan beri Kutsal Ruh'un sadık varlığı topluluklarımızı ve toplantılarımızı ziyaret etmeye devam ediyor.

O zamandan itibaren Tanrı, varlığını güç ve sevgi ile üzerimize dökerken, bizleri sürekli kendisiyle daha derin bir ilişkiye doğru yönlendiriyor. Tanrı ile yaşadığımız bu yakınlık bizi değiştirdi, çünkü O'nun ne kadar iyi ve ne kadar şefkat dolu olduğunu gördük. Bunun karşılığında da O'nunla daha çok zaman geçirmek istiyorduk. Tanrı ile karşılaşmak ve O'nu deneyimlemek O'nu bize yakınlaştırdı ve O'nun seven bir baba olduğunu, hatta mükemmel bir baba olduğunu öğrendik. Bu ne etkili, hayat değiştiren bir gerçek!

Hristiyanların O'nda dolu bir hayat sürdürebilmeleri için, sevgi dolu Tanrı'mız ile doğaüstü karşılaşmaların hayati önem taşıdığına inanıyoruz, ama burada bitmiyor. Bu karşılaşmalar bizlere yeni vizyon ve fırsatlar açıyor. Rab'bin nehri bize dokunduğunda, Kutsal Ruh bizleri, her biri kendi içinde bir yolculuk olan üç farklı yönde daha derine götürmek istiyor. Bu üç yolculuk hayatlarımızı değiştirip, Rab ile yakınlığımızı pekiştiriyor.

İçsel Yolculuk

Bunlardan ilki içsel yolculuk; yüreğimize doğru olan yolculuktur. Bu seninle ilgili olan yolculuk ; senin şifa bulman, donatılman ve imanın ile armağanında büyümen ile ilgilidir.

Baba bizleri sonsuz bir sevgi ile seviyor. Birçoğumuza "İsa beni seviyor" kavramı öğretildi, ama bu gerçeğin aklımızda bir bilgi olmasından, yüreğimizde bir vahiy olmaya doğru bir yolculuk yapması gerekiyor. Her birimizde O'nun sevgisi dışında başka hiçbir şey ile tatmin olmayan bir çekim gücü var. O'na gerçekten ihtiyacımız olduğunu itiraf etmekten utanmıyoruz. Tanrı'nın bizim için burada olduğunu ve bizleri önemseyişini bilmeye ihtiyacımız var. İçsel yolculuk, Tanrı'nın bizi sadece yaptıklarımızdan dolayı değil, ama kim (O'nun oğulları ve kızları) olduğumuzdan dolayı gerçekten çok sevdiğini öğrendiğimiz derin bir yürek yolculuğudur.

Baba'nın sevgisini yaşadığımızda, bu bizi şifaya ve özgürlüğe kavuşturuyor. Yüreklerimiz çoğu zaman geçmiş hatalar ve acı veren olaylardan dolayı incinmiş durumda ama Tanrı bizi tüm bunlardan özgür kılmak istiyor. Derin şifa ve özgürlük için harika anahtarlar var. Baba'nın sevgisinde dinlenmek ve O'nun sizi tamamıyla doldurmasına izin vermek çok önemli bir şifa evresi. Aynı zamanda sizleri bağışlayıcı ve tövbe dolu bir yaşam tarzına davet etmek istiyoruz. Bu gerçekten de özgür kılıcı! Bağışlamak kendi bedeninizden, size acı ve üzüntü veren bir kanca çıkarmanız gibidir. Her birimiz sürekli olarak, başkalarını, bizim üzerimizde sebep oldukları acılardan dolayı affetmeliyiz. Aynı zamanda kendimizi ve hatta Tanrı'yı affetmeliyiz, çünkü ters giden olaylarda çoğu zaman O'nu suçlarız (oysa, tabii ki de O her zaman iyidir).

Bağışlamak her ikimizin de paylaşmayı sevdiği bir konudur ve bu konuda ‘*Lütuf ve Bağışlanma*’¹ adlı kitabımızda daha çok şey öğrenebilirsiniz. Bu mesajı her verdiğimizde insanların fiziksel ve duygusal olarak şifa aldığına ve hayatlarının tümüyle değişime uğradığına tanık olduk.

Rab aynı zamanda içinde yürüyebileceğimiz, bize Tanrı tarafından verilen yetkiyi göstermek istiyor. Her birimiz, yarattığı oğulları ve kızları olarak, Baba’nın sevgisinde utanç duymadan yaşamak için tasarlandık. Asil olduğumu, Yaratıcı tarafından seçildiğimi ve tümüyle onaylandığımı bilerek, kendine güvenle başımı kaldırıp yürüdüğümü hayal edebilir misin? Her birimiz bunun için yaratıldık!

Yukarıya doğru yolculuk

Sırada yukarıya doğru yolculuk var ki bu da O’na odaklı bir yolculuk. Bu İsa’ya kurtarıcımız olarak aşık olmak, O’nu onurlandırmak ve karşı konulmaz sevgisine tapınarak yanıt vermek ile ilgili. Baba olan Tanrı’yı ve evet, Kutsal Ruh’u sevmeyi öğrenmek ile ilgili. Görüldüğü gibi yukarı doğru yolculuk ve içsel yolculuk el ele gidiyor: “Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.” (1. Yuhanna 4:19) O muhteşem üçlü birlik olan Tanrı!

Tanrı’nın bize olan sevgisine nasıl karşılık veriyoruz? Tapınma ve hayranlıkla. O’nun ne kadar harika olduğunun farkında olarak ve bunu anımsayarak. İsa’ya en önemli buyruğun ne olduğu sorulduğunda, şu cevabı verdi:

“ ‘Tanrı’n Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.” (Matta 22:37-40)

Harika olan şey her zaman keşfedebileceğimiz daha çok sevgi olması. Sürekli daha fazlası için O’nunla daha derine inebiliriz. Yüreğimizin ilham aldığı içsel yolculuğa adım atarken, doğal olarak verdiğimiz tepki, sahip olduğu özellikler ve bize gösterdikleri için Tanrı’ya yüreктen gelen hamt ve şükranlarımızı seslendirmektir.

Yukarıya doğru olan yolculuğumuzda en önemli araçlardan biri şükrandır. Tanrı’nın neler yaptığını, bizleri nasıl bereketlediğini ve sahip olduğu özellikleri anımsayınca gözlerimizi dünyasal durumlardan çevirip, göklere odaklanmaya başlarız. Evrensel sorunlara cennetten baktığımızda çok daha küçük görünürler. Tanrı’ya şükrettiğin şeyleri her gün ilan etmeye çalış. Yüreğinin derinliklerinde seni gerçek şükranı iten şeyleri ara. Belki bunun akıcı olabilmesi için biraz zaman gerekebilir ama bu seni yıldırmasın, sana hayata karşı tüm anlayışının değişeceğini garanti edebiliriz. Tapınma zamanının daha derine iner. Araştırmalar bile şükran dolu olmanın hayatı uzattığını, daha mutlu ve dolu hayatlar yaşamaya sebep olduğunu kanıtıyor².

Dışa doğru yolculuk

Ve son olarak, dışa doğru yolculuk. Bu dikkatimizi etrafımızdakilere verdiğimiz, başkaları ile ilgili olan yolculuk. Bu en büyük buyruk ile en büyük görevin birleşmesi ile oluşan maceradır: Başkalarını kendimiz gibi sevmek ve her ulustan öğrenciler yetiştirmek. (Matta 22:40 ve 28:19)

Dışa doğru yolculuğa adım attığımızda, gerçekte bu, hem içsel hem yukarı doğru yolculuğumuzun bir sonucu olmalı. Hepsi birlikte çalışıyor. Sadece kendi sorunlarımız ile uğraşmak bizi tatmin etmeyecektir (İçsel yolculuk). Sürekli dua edersek, ibadet edersek (Yukarı doğru Yolculuk) ama hizmet etmezsek yine her zaman bir şeyin eksikliğini hissedeceğiz. Bunların yanı sıra başkalarına yardım etmek genellikle insanların kendileriyle tatmin olmalarını ve bir doluluk hissetmelerini sağlarken, bunu uzun süreli yapmak için kendilerinin yeniden dolması gerekir. Sevgi ve hayat verebilmek için, öncelikle kendimiz dolmalıyız ki başkalarına bu doluluk ile hizmet edebilelim.

Kutsal bir Aşk Hikayesi

Bu üç yolculuğu birbirine bağlı üç göl olarak düşünün. Her biri diğerlerinde bir hareketliliğe sebep olur ki böylece sular durgunlaşmaz. Dışarıya akmayan durgun su birikintileri içinde algler büyüdükçe başka canlıları bünyesinde barındıramaz hale gelir. Tanrı, içimize ve yukarı doğru olan yolculuklara cevap verdikçe, bizleri kullanarak başkalarına sevgi ve hizmet verebileceği bir akıntı oluşmasını sağlar.

Başkalarına hizmet verebileceğimiz ve yardım edebileceğimiz bir çok yol var. İnsanları sevmek, onlarla ilgilenmek ve onları Mesih için kazanmak, Tanrı ile hasatta birlikte çalışmanın çok önemli bir parçası. Tanrı her birimizi bu önemli hasat günlerinde kullanmak istiyor. Ve her birimizin bereket olma hizmeti var. Kaybolanlar gerçekten kayıp ve Tanrı bir tanesinin bile yok olmasını istemiyor ama her birinin tövbe ederek O'nu kurtarıcı ve Rab olarak tanınmasını istiyor (2.Petrus 3:9). Bize ihtiyacı yok aslında ama bizi yine de seçiyor. Bizim hasat toplayıcıları ve öğrencileri olmamız için can atıyor! O'nun bizim için arzusu, kayıp ve ölmek üzere olan bu dünyaya müjde aracılığıyla O'nun inanılmaz, kurtaran sevgisiyle ulaşmamız. İsteği, egemenliğinin geldiğini görmek ve yüreklerin tek tek değiştiğine tanık olmak.

Ancak, O'nu sevmenin yukarı doğru yolculuğunu veya kendimizi sevecek kadar şifa almanın içsel yolculuğunu ihmal edemeyiz. Bazı Hristiyanların başkalarını sevmekte zorlanmalarının sebebinin, henüz tümüyle Rab'be aşık olmamaları ya da kendilerini sevmemelerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Hayat, sevgi ve tutkunun taşabilmesi için O'nun varlığı ile dolu olmamız gerektiğine eminiz. Bunlar olmadan başka insanlar sadece bir 'iş' olabilir. Rab'bin yaptıklarının arasında, yukarı doğru yolculuğun kutsal aşk hikayesi çok önemli bir rol oynuyor. Gelin ve damadın bakış açısından Göksel Egemenliğe bir bakın (Yukarı doğru yolculuk). İsa ulusları çağırıyor. Seni sevgisine karşılık vererek, kendisini en iyi dost olarak sevmeye çağırıyor. Efes kilisesinin tek sorunu başlangıçtaki sevgilerini terk etmiş olmalarıydı (Vahiy 2:4). Kendini ve başkalarını affetmek senin yeniden sevebilmeni sağlayacaktır.

Yanıt

Her bir bölümün sonunda dua edebileceğiniz veya üzerinde düşünebileceğiniz bazı cümleler vererek bir yanıt bölümü oluşturduk. Her bir bölümün sonunda, verilen mesajı düşünecek ve Tanrı'ya bunu hayatınızda nasıl uygulayabileceğinizi soracak zamanı ayırmanız için sizleri teşvik etmek istiyoruz.

Baba, beni seçtiğin için sana şükrederim.

Teslim oluyorum ve hayatımı sana adıyorum.
Kendimi senin gördüğün gibi görebilmemi sağla ve içimde sevgi uyandır.
Seni tüm yüreğimle sevmeyi arzuluyorum.
Senden özgürce aldığım sevgiyi başkalarına verebilmemde yardım et.
Kutsal Ruh yaptığım her şeyde beni yönlendirmen, bana birşeyler öğretmen için
dua ediyorum.

Bağışlama Duası

Baba, beni incitenleri ve bana karşı günah işleyenleri affetmeyi seçiyorum. Onlara, karşılık beklemeyen bağışlanmayı hediye ediyorum. Onların bana borcu yok. Herşeyden iyi bir şey çıkarman için sana güveniyorum. (Romalıları 8:28)

Rab, aynı zamanda kendimi de kendi hatalarım ve yetersizliklerim için bağışlıyorum. Hepsini bırakıyorum.

Rab olan İsa Mesih'in lütfuna güveniyorum.

Bölüm 2 | Yakınlık İnşa Etmek

Bir önceki bölümü okuyup “Bu çok iyi. Ama Rab’be yakınlaşabilmem için atabileceğim pratik adımlar neler?” diye düşünmüş olabilirsin. İster kendini Kutsal Ruh’un verdiği yaşamdan mahrum kalmış kupkuru bir yerde hisset, ya da Tanrı’nın varlığını döktüğü bir ortamda ol, Baba ile samimi bir ilişki geliştirebilmen için apaçık yollar var.

Acıkmak

Öncelikle açlığını ve susamışlığını arttırmak, Rab’bi daha fazla istemene yardımcı olacaktır. O’ndan seni daha çok acıktırmasını isteyebileceğini biliyor muydun? O’na daha çok acıkabilmek için önce kupkuru bir yerden geçmeyi beklememize gerek yok. Aslında Kutsal Ruh’un varlığını ne kadar yaşarsak, O’nu daha çok arzuladığımızı keşfettik!

1991 yılında Stratford, Ontario’da kilise önderliği yapmaktan ayrılarak, Toronto’daki yeni kilisemize önderlik yapmak için oraya taşındık. Çok hızlı bir şekilde kendimizi bir kilise yürütmenin uygulayıcı kısımlarına kaptırdık ve kısa bir süre sonra her gün hizmet ederek, danışmanlık yaparak, şifa vererek ve insanları kötü ruhlardan kurtararak kupkuru kaldığımızı fark ettik. Evet, onlar büyüyor ve olgunlaşıyordu, ama gerçekten özgür olabilmek onlar için bir kaç sene sürdü. Bir şekilde karanlığı ışık ile dağıtmaya odaklanmamız gerekirken, odak noktamız karanlığa karşı savaşmak olmuştu ve bu bizi yıpratmaya başlamıştı.

Eylül 1992’de Benny Hinn bölgemizi ziyaret ederken, onun toplantısına katılmamız gerektiğini biliyorduk. Kutsal Ruh’un hissedilebilir varlığını ve gücünü arzuluyorduk ve yenilenmeye ihtiyacımız vardı. O toplantılarda gördüklerimiz, kurtarma, şifa verme ve kötü ruhları kovma yetkisi olan büyük bir Tanrı’mız olduğunu hatırlattı. Felçliler yürüdü, körler görmeye başladı, sağrıların kulakları açıldı ve yaklaşık 1000 kişi İsa Mesih’i kabul etti.

Bu olaydan güçlü bir şekilde etkilenmiş olarak Tanrı’ya, “Bizim istediğimiz bu Rab” dedik. Tanrı’nın yönlendirişi için dua ettiğimizde, bize, “Eğer bu konuda ciddi iseniz sizden iki şey istiyorum: Sabahlarınızı duada geçirin ve meshedilmiş insanlarla zaman geçirin” dediğini hissettik. Biz ciddiydik, böylece 1992 yılının Ekim ayında tüm randevularımızı iptal ederek sabahlarımızı Rab’be adamaya başladık. Tapındık, Kutsal Kitap üzerinde çalıştık, teşvik edici kitaplar okuduk ve bir buçuk sene boyunca sabahlarımızı O’nunla geçirdik. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay ama öncelik O’ndaydı. Haftalar, aylar geçince bu zaman bizim sevincimiz oldu. İsa’ya tekrar aşık olmuştuk. Başlangıçtaki sevgimize dönmüştük. O’nun peşinden gittikçe, O bizi daha çok dolduruyordu ve biz O’nunla daha çok zaman geçirmeyi arzular olmuştuk.

Aynı zamanda kilisemize misafir vaizler davet ediyorduk. Hangi mezhebe bağlı oldukları bizim için önemsizdi. Onların meshedilmiş olduklarını ve Tanrı tarafından kullanıldıklarını duyduğumuzda, daha çok öğrenme arzusu ile onlardan gelmelerini istedik. 1993 yılı Ağustos ayının ortalarında Marc Dupont Niagara Şelaleleri gibi güçlü bir dökülme yaşanacağı peygamberliğinde bulundu. Bunu Stacy Campbell¹ ve

Larry Randolph²'tan gelen benzer etkiye sahip peygamberlikler takip etti. Bundan bir buçuk sene öncesinde Rab'be olan açlığımızı uyandırıyorlardık, bundan dolayı bu peygamberlikler bizim daha da acıkmamıza sebep olmuştu. Buna bağlı olarak 1993 yılı Kasım ayında, Ruh'un dökülüşünün yaşandığı Arjentina'ya, yüreklerimizin uyanış için olan tutkusunu tutuşturan bir yolculuk yaptık. Arjentina'daki uyanışın liderlerinden biri olan Claudio Freidzon³'un aktarım duası herşeyi değiştiren dönüm noktası oldu. Sonra Randy Clark'a da Kutsal Ruh'un dokunduğunu duyduk ve 1994 yılı Ocak ayında gelip kilisemizde konuşmasını istedik. 20 Ocak'ta gerçekleşen ilk toplantı tarih yazdı. Randy, Kusal Ruh'un onun hayal kırıklığını alıp, yanıp tutuşan bir açlığa nasıl çevirdiğinin tanıklığını verdi. Perşembe akşamları toplanan küçük grubumuzu Rab'den daha fazla almaya davet ettiğinde gökler açıldı ve görkem indi. Hepimiz o akşam değiştirildik! Toplantımız nasıl mı görünüyordu? Karmaşa, bedenler etrafa saçılmış, kahaahalar, ağlama ve birşey yapamaz duruma gelen insanlar.

Rab, O'nu takip etmede ciddi isen açlığına cevap verecek. 1992 yılında sabahlarımızı Rab'be adamaya karar verdiğimizde bunun bizi Toronto'da onlarca yıl sürecek olan bir uyanışa götüreceği konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu. Sadece O'nun, kendisine aşık olma çağrısını dinliyorduk. Seni de aynı şekilde çağırıyor şimdi, O'na daha çok aşık olman için. Rab her birimiz için farklı birşey yapıyor, yani senin yolculuğun bizimkine benzemeyebilir. Ama sen İsa ile olma isteğine yanıt verdikçe, O da senin yüreğini, yapmak istedikleri için hazırlayacaktır.

Seni aynı zamanda, düzenli olarak, imanını, açlığını ve tutkunu tutuşturacak yerlere gitmen için teşvik etmek istiyoruz. Bu meshedilmiş vaizleri dinlemek, konferanslara gitmek, hatta bizim Arjentina'ya gittiğimiz gibi, Kutsal Ruh'un dökülüşünün yaşandığı başka bir ülkeye gitmek anlamına gelebilir. O toplantılar, meshedilişin karşı konulamaz görkemi altındayken her ikimizi de gerçekten değiştirdi. Zamanımızı Tanrı'nın öncelik sırasına göre harcarsak, bu asla boşuna olmaz.

“Siz öncelikle O'nun egemenliği ve doğruluğu ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.” (Matta 6:33)

Tanrı'nın sesini duymak

Ontario bölgesi, Stratford ve Toronto'da kilise kurduğumuzda her ikimiz de Tanrı'nın kilisedeki ailemizin hayatlarında çalışmasını istiyorduk. Tanrı bizim, Tanrı'nın sesini duyma konusunda inanılmaz bir vahiy alan Mark Virkler ile buluşmamızı sağladı⁴. Mark kendisini 'sol beyinli' olarak tanıtır, bu da sağ beyinli olan ve daha çok yaratıcı düşünce yapısına sahip olan birinden farklı olarak daha çok analitiksel ve rasyonel bir düşünce yapısına sahip olduğu anlamına geliyor. İnsanlara Tanrı'nın sesini nasıl duyduklarını sorduğunda aldığı “Bir şekilde bildiğini biliyorsun” cevabı onu tatmin etmiyordu. Bu onun işine yaramıyordu. Böylece Mark hayatının bir yılını Tanrı'nın sesini duymaya adadı ve Tanrı ona Habakkuk 2:1-2 ayetleri aracılığıyla çok açık adımlar gösterdi. Bu adımlar şu şekilde:

1. Sakinleş.
2. Gözlerini İsa'ya odakla.

3. Kendini akıcı düşüncelere bırak.
4. Bunları kağıda dök.

Mark bu konuda o kadar derin bir bilgiye sahip ki, bunların hepsini burada tekrarlamamanın bir anlamı yok. Kendisinin, Rab ile olan paydaşlığınızda her gün büyüyebilmeniz için yardımcı olacak harika kitapları, kayıtlı dersleri, kılavuzları ve başka kaynakları var. Daha önce öğretişlerini duymadıysanız, biz bunların her bir Hristiyanın gerçekten Rab'be yakınlaşabilmesi için hayati öneme sahip bir araç olduğuna inanıyoruz. Tanrı'nın sesini duymak, her ikimiz için de Rab ile daha derin bir yakınlığa adım atmamıza yardımcı olan önemli bir anahtar.

Ben (John) Tanrı'nın sesini duymayı öğrendiğim zaman "Bu kadar basit olamaz!" diye düşünmüştüm. Tanrı'nın önüne ciddiyet içinde gelir ve O'na bana ne söylemek istediğini sorardım ve O bana: "Seni seviyorum oğlum" diye cevap verirdi. Ben de o zaman "Bu çok güzel ama başka ne söylemek istiyorsun?" derdim. O da "Seni seviyorum oğlum" diye cevap verirdi. Bu altı kez veya daha çok olurdu ve bu şekilde devam edince ben yavaş yavaş bunun klişe haline geldiğini düşünmeye başlamıştım. Ama aslında O'ndan duymam gereken buydu. Tanrı'nın Egemenliği, Sevgi Egemenliğidir. O'nun bana seslendiğini duydukça O'nun benim ve başkaları için yüreğini tanımaya başladım. Tanrı'dan gelen şeyler çocuk olmak ile ilgili, değil mi?

Huzurunda dinlenmek

Bu terimin anlamı, herhangi bir dilek, bir ajanda olmadan, sadece O'nunla birlikte olarak, Tanrı'nın huzuruna dalarak zaman geçirmektir. Geçmişte Hristiyanlar bunu 'derin düşünerek dua etme' veya 'oyalama'; Kutsal Ruh'un varlığında dinlenerek ve bekleyerek O'nun seni doldurmasına izin verme, olarak betimlemiştir. Çoğu zaman insanlar beklerken, sakin ve huzur dolu, Tanrı'nın huzurunu davet eden müzik parçaları dinlerler. Genellikle yere yatarız ya da rahatlayabileceğimiz konforlu bir koltuğa uzanırız.

Şahsen, bu zamanın Tanrı'nın huzurunun bizleri yıkamasını sağladığına inanıyoruz. Kilisede etkin olan inançlardan biri daha çok şey yapmamız gerektiği yönündedir; daha çok dua edilmeli, daha çok müjdecilik yapılmalı, daha çok Kutsal Kitap okunmalı. Huzurunda bu şekilde zaman geçirmek ise bunun tam tersi çünkü ön planda olan 'yapmak' değil, 'olmak'. Bu yer kendi kendimize birşeyler yapmanın uğraşını bıraktığımız, Rab'bin bize yaklaşmasına ve bizimle buluşmasına izin verdiğimiz yerdir. Bu pasif bir olay değildir. İmanın bulunduğu bir etkinliktir. Huzurunda dinlendiğinde, kendini etkin bir şekilde, Tanrı'nın huzurunun olduğu yere yerleştirip birşeylerin olacağı beklentisine giriyorsun. O'nun yüreğinin çok daha derinlerine girmesine ve konuşmasına izin veriyorsun. Daha fazla doluyorsun ve işte o zaman başkalarına verme isteği doğuyor içinde. Önce kendi aldığın doluluktan ve taşkınlıktan başkalarına hizmet etmek bu demek.

Tanrı'nın sesini duymak, Rab ile kişisel iletişimine ve ilişkine yardımcı olduğu için, O'nun huzurunda etkin bir şekilde dinlenmenin önemli bir parçası. Hizmet ettiğimizde bir kişi için dua etmeye devam ederek onların Tanrı'nın huzurunda

dinlenmesini sağlamanın çok büyük etkisi olduğunu keşfettik. Çoğu zaman insanlar Ruh'un etkisi altında yere düşüyor. Ama bu sadece başlangıç; yerde kaldıklarında ve Tanrı'nın çalışmasına izin verdiklerinde derin şifa ve bereket gerçekleşir. Ben (John), Carol ile insanlar için saatlerce dua ettiğimiz, onlara meshediş verdiğimiz ve Tanrı'nın gücünde kalmalarını sağladığımız zamanları hatırlıyorum. Hayatları sonsuza kadar değişti, çünkü Tanrı ile çok derin bir buluşma yaşadılar.

10 dakika tapınma devrimi

Yakın geçmişte, ben (Carol), üç seneden daha uzun süren ciddi sindirim sistemi sorunlarıyla uğraşıyordum. Çok detaya girmeden; kendimi sürekli bitkin hissediyordum, susuzdum, hevesim kırılmıştı ve en kötüsü Tanrı'nın varlığını normalde hissettiğim kadar hissedemiyordum. Başkalarına hizmet ettiğimde Kutsal Ruh hala oradaydı, ama varlığını ben kendim hissedemiyordum. Bunun benim için ne kadar yıkıcı olduğunu anlatmak için kelimeler yetmez. Muhteşem Üçlü birlik Tanrı ile yakın bir ilişki için yaşıyorum ve bu yaşadıklarım kalbimi kırıyordu. Toronto'daki bir kaç doktordan aldığım kötü sonuçlardan sonra bir kaç iyi arkadaşın tavsiyesine uyarak Almanya'ya gitmek için yola koyuldum. Orada kaliteli bir ilaç tedavisi ile sürekli devam eden bir dua ve hizmet zamanını birleştiren Hristiyan bir topluluk ile zaman geçirdim. Mucizevi bir şekilde klinikteki bir doktor bedenimde tüm bu yıpranmışlığa sebep olan küçük bir parazit buldu ve böylece müdahale edebildiler. Kolit yok oldu, gücüm geri geldi ama hala Tanrı'nın huzurunu hissetmede zorlanıyordum.

Sonra ikimiz de, Kuzey Almanya'da, Hamburg'da inanılmaz bir şifa hizmetinde bulunan Dr. Arne Elsen ile tanıştık. Mesih inanlısı olduktan sonra Dr Elsen 1.Selanıklılar 5:17'yi okudu, "Sürekli dua edin". Bunu pratik olarak uygulayabilmenin yolunun her on dakikada bir ona dua edip Tanrı'ya tapınmasını hatırlatacak bir sayaç kullanması olacağı kanısına vardı. O zamandan beri Dr Elsen, her on dakikada dua edip tapınmanın yüzlerce insanın şifa almasında çok önemli bir anahtar olduğunu keşfetti. Her ikimiz de bunu denemeye karar verdik!

Her on dakikada bize tapınmamız gerektiğini hatırlatan bir saat kullanmak başta kesinlikle bizi zorladı – örneğin araba sürdüğün ve birinin önünü kestiği gibi durumlarda. Kızmak o kadar kolay ki bu durumda, ama sonra alarm çalıyor ve işte Rab'bi övme zamanı! 10 dakika tapınma sayacının olması her zaman olumlu bir bakış açısına sahip olmaya yardımcı oluyor; O'nun kim olduğunu, O'nun sevgisini ve iyiliğini sürekli hatırlatıyor ve hayatın doluluğuna rağmen O'nun varlığına bağlı kalmamızı sağlıyor.

Bu sayacı kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra, ben (Carol) Tanrı'nın varlığını artan bir şekilde yeniden kişisel olarak hissedebildiğimi fark ettim. Bu tapınma sayacı benim için ve daha bir çokları için can kurtarma halatı gibi birşey oldu. 10 dakika tapınma devrimi diyoruz, çünkü gerçekten bir devrim.

Kaliforniya, Redding'deki Bethel Kilisesinden Beni Johnson kısa bir süre önce bendeki etkisini gördükten sonra kendisinin de sayacı kullanmaya başladığını bizimle paylaştı⁵. Son üç senedir Beni adrenal yorgunluk yaşıyordu ve bu sürekli yorgun ve bitkin olmasına sebep oluyordu. Doğal tedavi uzmanı tarafından tedavi ediliyordu ama

yine de enerjisi normale dönmüyordu. Her on dakikada tapınmayı hatırlatan zamanlayıcıyı iki hafta kullandıktan sonra, Beni bir sabah uyandıığında kendisini tamamiyle yenilenmiş hissetti. Adrenal yorgunluğun tüm belirtileri yok olmuştu!

Hizmet ve şifa için meshedilişte de bir artma sezinledik. Tapındığımızda Tanrı'nın varlığı atmosferi kaplıyor. Şifa'yı bir tek Rab verebilir, ama insanlar için dua ettiğimizde, gelip şifa vermesi için O'nun varlığını daha çok davet edebiliyoruz.

Takım çabası

Rab ile teke tek zaman geçirmenin yanı sıra, başkalarıyla bulduğumuzda oluşan grup dinamiği daha derine gitmemiz için bizi teşvik ediyor. Yakınlığı tatmak istiyorsan, neden benzer düşünceye sahip insanlarla küçük bir gruba katılmayasın? Birlikte tapınabilir, dua edebilir, birbiriniz için veya bir konu için dua edebilir, Söz üzerinde birlikte düşünebilir ve O'nun huzurunda birlikte dinlenebilirsiniz. Rab ile yakınlık tüm grubun hedefi ise, kendi düşüncelerine tek başına birşeyler yaşamak biraz daha zor olabilirken, daha derine gitmek için birbirinizi teşvik edebilirsiniz.

Yanıt

Kutsal Ruh, yüreğimde sana daha yakın olmaya olan açıklığı artır.

Seninle birlik içinde, yüreğinin düşüncelerini sürekli duyarak ve bilerek yaşamayı arzuluyorum. Seni Oğlun'un tanıdığı gibi tanıyabilmem için, Oğlunu gönderdiğin için teşekkür ederim.

Kulaklarımın senin sesini duyabilmeye açık olması, yüreğimin gözlerinin seni görebilmesi ve seni daha iyi tanıyabilmek için dua ediyorum.

Bölüm 3 | Bir Düğün Olacak

Düğünler her zaman çok özel etkinliklerdir. Tüm bir aile ve arkadaş grubu bu özel etkinliğin bir parçası oluyor ve hazırlıklar aylar sürebiliyor! Düğünler Kutsal Kitap'ta da önemli bir yere sahip. Matta 22:1-5'e bir bakalım:

'İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi: "Göklerin Egemenliği, oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırarak üzere kölelerini gönderdi, ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki, 'Davetlilere şunu söyleyin: Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır, buyrun şölene!' Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti.'

Kral kölelerini düğüne davet edilenleri çağırarak için gönderdi ve inanılır gibi değil, davetliler gelmek istemedi. Onları gelmeye teşvik edecek başka hizmetliler göndermeye çalıştı ama yine dinlemediler. Yoğun hayatlarına geri döndüler. Benzetme düğün mekanının misafirlerle dolup taşıdığı anlatarak devam ediyor (9-10. Ayetler). Bu, İsa'nın insanlara, Tanrı'nın kendisinin, oğlu için bir düğün hazırladığını anlatmak için kullandığı bir benzetmedir.

Ben (John) düğünlerin ne kadar önemli olduğunu, en küçük torunum Jackie, torunlarım arasında ilk evlenen olduğunda tekrar hatırladım. Jackie tümüyle düğüne odaklanmıştı! Hayatında önemli olan başka şeyler de vardı, üniversitesinden mezun olup psikoloji bölümünden diploma almak gibi çok önemli şeyler. Aynı zamanda bir işi ve ilgilendiği bir kaç şey daha vardı o sırada ama düğün haricinde herşeyi görmezden geliyordu sanki. "Okul nasıl gidiyor Jackie?" diye sordum. "İyi" diye cevap verirdi. Aslında okulda gerçekten de çok iyiydi ama bu konuda neredeyse hiç konuşmuyordu! Jackie tümüyle kendi düğünü ile meşguldü! "Papa, web sitesini ziyaret ettin mi? İnsanların bize ne hediye aldıklarını gördün mü? Düğün hediyelerimiz inanılmaz!" "Bir arkadaşımız bize bunu aldı, diğer bir arkadaş şunu aldı. Gördün mü?" derdi. Kısacası: "Siz de bizim için birşey alacak mısınız?" Jackie çok hoş bir şekilde kendini düğüne vermişti; planlar, dekorasyon, çiçekler ve kimin ne giyeceği. Sevinç ile doluydu. Nişanlısı ile paylaşacağı yeni hayatı heyecanla bekliyor, hayaller kuruyordu ve özel günleri ile gelecekleri için planlar kuruyordu.

Ben (John) bütün bunlar aracılığıyla çok önemli birşey öğrendim. Bu bana, müstakbel eşinin düğün fikri ve sonsuza kadar beraber olma düşüncesine olan tutkusunu gören damadın onure olduğunu ve heyecanlandığını gösterdi! Bir gelin damadı ile olan geleceğinin hayalleri ve hazırlıkları ile meşgul olunca, geriye kalan herşeyin bu heyecanla beklenen günden daha alt sıralarda yer alması gerekiyor. Düğün hazırlıkları ilk sırada olmalı.

Gerçek şu ki, bir gün ruhsal bir düğün olacak. Cennetin büyük etkinliği! Ancak İsa çok çalışan bir gelini, biraz olsun aramıyor. Onu gerçekten seven bir gelin arıyor. Ben (John) genç, bekar kişilere nasıl biriyle evlenmek istediklerini sormaya bayılıyorum. Onlara şunu soruyorum: "Bir gün evlenmek istiyor musun? Eğer istiyorsan ve Rab'be odaklı bir eş istiyorsan, sana tam aradığını buldum desem ne dersin?" Şu sözlerle

devam ettiğimde gözlerinin parladığını görüyorum “Bahsettiğim kişi çok güzel/yakışıklı. Zeki, yetenekli, çalışkan ve etrafında olmaktan keyif duyulan biri. İlgileniyor musun?” Her seferinde başlarını evet anlamında sallarlar. Ama sonra onlara şunu söylerim: “Bir şey daha var ama. Bu kişinin fiziksel temasa uzaktan yakından ilgisi yok. Sarılmak yok, öpüşmek yok, hiçbir şekilde bir yakınlaşma yok. Hayatlarındaki tek amaç çalışkan, kararlı, tasarruflu ve başarılı olmak. Hala ilgileniyor musun?” Şimdi verilen cevabın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Kesinlikle daha az ilgi!

Bir ilişki içerisinde sarılmak ve öpüşmek yakınlığın çok önemli bir parçası! Bu benzetmenin tüm amacı İsa'nın kendisini seven bir gelin aradığının önemini göstermek için tasarlandı. Kendisi için sadece çalışkan bir gelin aramıyor ama kendisine sırlıslıkla aşık olan bir gelin arıyor.

Benzer bir şekilde bu kitabı okuyan her anne ve baba çocuklarının evlendikleri kişi tarafından sevilmesini ister. İsa için sevgi ve yakınlık değerli, O'na aşık olmamızı arzuluyor ve bu Baba için de çok önemli. O'nu bütün yüreğimizle, tüm canımızla sevmemizi istiyor (Matta 22:37).

Yakınlık yağı

Düğün teması, Matta 25:1-13 bölümünde yer alan akıllı ve akılsız kızların benzetmesi ile işlenmeye devam ediyor.

‘ “O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar, ama yağ almadılar. Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular.

“Gece yarısı bir ses yankılandı: ‘İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!’ Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, ‘Kandillerimiz sönyüyor, bize yağ verin!’ dediler. Akıllılar, ‘Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın’ dediler. Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı.

“Daha sonra gelen öbür kızlar, ‘Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!’ dediler. Güvey ise, ‘Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum’ dedi. “Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve saati bilemezsiniz.” ‘

1994 Şubat başlarında, ben (Carol) on kız benzetmesi ile ilgili çok etkileyici bir görüş gördüm. John uzun süredir bu bölüme ilgi duyuyordu ama Rab bana bu görüşümde yüreğini gösterene kadar yazılanları tümüyle kavrayamamıştık. O gün, toplantı sırasında Macaristan'a hizmet amacıyla gideceğimizden dolayı bizim için dua ediliyordu. Platform üzerindeydim ve Kutsal Ruh'un etkisi ile düştüm. Ayaklarımı koşuyormuş gibi yere vuruyordum. Ayaklarımı kaldırdım ve bana daha sonra koştuğumu, bağırdığımı ve kollarımı salladığımı söylediler. Ne dikkat dağıtıcı! Aslında o sırada başka biri vaaz veriyordu ve John bana sonradan odada: ”Şu zavallı kadını niye kimse oradan indirmiyor? Kendisini rezil ediyor, onuru kimsenin umurunda değil mi? Tabi dikkat dağıttığı da bir gerçek” diye söylenenler olduğunu söyledi.

John, Tanrı'nın çok özel birşey yaptığını bilecek kadar beni tanıyordu. Bundan dolayı "Kimse ona dokunmasın. Onu orada bırakın ve bırakın yaşayacaklarını yaşasın. Tanrı'nın yaptığına müdahale etmek istemiyorum" dedi.

Bu karşılaşmanın sonunda ayağa kalktım ve İsa'nın bana gösterdiği inanılmaz şeyleri anlatmak için elimden geleni yaptım. Onunla, muhteşem çiçeklerin bulunduğu, Cenneti tüm görkemi ve güzelliği ile görebildiğim, çayırarda dans ediyordum. İsa'nın yanında altın sokaklar üzerinde yürümüştüm! İnanılmaz güzellikte bir ziyafet salonuna gidiyorduk, kristal ve altın ile kurulmuş, süslenmiş masalarla dolu. İnanılmazdı! Rab'be: "Tüm bunlarla ne yapayım?" diye sordum. İsa bana seslendi ve şöyle dedi: "Senin benim halkıma gidip şölen ziyafetinin neredeyse hazır olduğunu söylemeni istiyorum. Onların, gelişimde, yağ ile dolu olabilmeleri için akıllı beş kız gibi olmaları gerektiğini söyle." Benim için hayat değiştiren bir karşılaşmaydı bu ve hala da görmüş olduğum en güçlü görüm budur.

Carol'ın görünümünden sonra ben(John) on kız benzetmesini sürekli hatırlar ve bu bölümü sık sık okuyup üzerinde düşünürdüm. "Rab bize ne göstermeye çalışıyorsun?" diye sordum. O on kızın Mesih olan damadı bekleyen kilise olduğunu biliyordum. Her birinin kandili vardı, ki bu da tanıklık ve hizmetlerini simgeliyordu. Rab'bin gelişini bekleyen imanlılardı onlar, ama O gecikti. Beşi akıllıydı çünkü yanlarında yedek yağ getirmişlerdi ama beşi yedek yağ getirmedikleri için akılsızdı. Anlatılan bu benzetmede yağın çok önemli bir rol oynadığını fark ettim. Bu fazladan yağ, Kutsal Ruh'a yakınlığı temsil ediyor. Bunu bölümün sonunda, güveyin kızlara söylediklerinde görebiliriz. Kızlar kapıya vurarak "Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!" dediler. Güvey ise, 'Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum' dedi."

'Tanımak' kelimesini Grekçe'de araştırdım. "Ginosko" kelimesi ile karşılaşacağımı bekliyordum ancak karşılaştığım kelime 'görmek' anlamına gelen "oida"¹ oldu. "Ginosko"; 'seni biliyorum, senin hakkında bilgiye sahibim' anlamına geliyor. "Oida" ise 'Seni görmedim, birbirimizin gözlerine hiç bakmadık. Yüz yüze olmanın verdiği yakınlığı hiç tatmadık', demek. Burada asıl söylenmek istenen, "Seninle bir yakınlığım yok" idi. O anda uyanışın başlangıcında Kutsal Ruh'un bizi nereye götürmek istediğini anladık. O'nunla olmak ve O'nu sevmek dışında başka hiçbir ajandaya veya motivasyona sahip olmadan, O'nun huzurunda olmanın değerini bilmemizi istiyordu.

Tüm zamanlı hizmet yapanlarımızın bu konuya dikkat etmesi çok önemli. Şahsen, Egemenliğin işlerini yaparken çok yoğun olabiliyoruz; bir yerden başka yere yolculuk yapmak, Rab'bin seni çağırdığı şeyi yapmak. Eğer dikkatli olmazsak, İsa için sadece çalışarak yeterince yağımız olacağı düşüncesine kapılabiliriz. Ama bu yeterli değil. O bundan daha fazlasını arıyor. O'nu seven ve O'nun huzurunda olmayı sabırsızlıkla bekleyen bir gelin istiyor, sadece O'nun için çalışan birini değil.

Rab bana (Carol) bir keresinde "Hizmetlim çok, ama aşığım az" demişti. Bu gerçekten hayatımızı değiştirdi! Gördük ki Tanrı sadece "Bana hizmet edecekler nerede?" diye sormuyor ama asıl sorusu "Beni sevecekler nerede?" Bizden farklı bir motivasyon ile çalışmamızı istiyor. Onaylanmış olarak ve yakın bir ilişkiden gelerek,

onaylanmak içindeğil. Aşıkların işçileri ikiye bir geçeceğine inanıyoruz, çünkü onlar dinlenme zamanından çıkarak çalışıyor. Sevgi ve hizmet farklı eylemlerdir. Tanrı'nın Egemenliği Sevgi Egemenliğidir, iş Egemenliği değil.

Biz çıkarken, ben (John) Toronto'da, Carol bir buçuk saatlik sürüş mesafesindeki Stratford'da oturuyorduk, çoğu zaman ortada buluşurduk. Birlikte akşam yemeği yedik ve karşılıklı otururken o gün beraber zaman geçirmeyi ne kadar çok istediğimizi dile getirirdik. Eğer aşık olduysan, 'sadece birbirimizin gözlerine bakmak bizi mutlu etmek için yeterliydi' dediğimde ne demek istediğimi anlayabilirsin. Uzun telefon konuşmalarımız da olurdu ve annem: "Telefonda üç saat boyunca ne hakkında konuşabiliyorsunuz?" diye sorardı. Dürüst olmak gerekirse hatırlayamıyordum. Gerçekten üç saat olmuş muydu? İnsanlar birbirlerine aşık olunca yaptıkları inanılmaz!

Peki insanlar İsa'ya aşık olunca ne olur? Çok basit. O'nun huzurunda zaman 'harcamak'tan çekinmezler. Aşık olan iki kişi için birlikte olmak yüreklerini teşvik etmeye yeter. Matta bölümündeki bu benzetmeyi tekrar ve tekrar okuyarak, Rab'bin yakınlığa olan arzusunu anlamaya başladık. Beşi akıllıydı, beşi akılsız. Kandillerini alan ama yedek yağ bulundurmeyen akılsızlardan olmak istemiyoruz. Akıllılar fazladan yağ aldı. Akıllılardan biri olmak ister misin? Peki istiyorsan bugün ne kadar fazla yağ taşıyorsun?

Yanıt

Rab, akıllı olmam için bana yardım et; nasıl zaman ayırıp yağ alabileceğimi göster. Beni seninle daha derin bir sevgi ilişkisine götür.

Seninle istikrarlı bir şekilde derinleşen bir yakınlığı nasıl geliştirebilirim? Seni bir yabancı olarak değil, ama sevdiğim ve dostum olarak tanımayı arzuluyorum.

Baba, seninle yüz yüze görüşeceğim gün için yüreğimi hazırla diye dua ediyorum. Kutsal Ruh, huzurunda dinlenmeyi öğret bana ve çocuğun olmanın ne anlama geldiğini öğreneyim.

Bölüm 4 | Uyanma Çağrısı

“Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular.”

(Matta 25:5)

Bir gün ben (John) bu bölümü okurken duraksadım ve “Rab, uyuyormuş gibi hissetmiyorum. Daha önce olmadığım kadar uyanık hissediyorum kendimi! Bir uyanışın ortasındayız, daha fazla almak için binlerce insan geliyor. Her yerde fırsatlar var ve ateş tüm dünyaya yayılıyor. Hayatımın en güzel zamanını yaşıyorum; kesinlikle uyuyakalmış hissetmiyorum” dedim. Birden Kutsal Ruh yanağıma tokat atar gibi konuştu: “İsa Mesih’in yakın olan dönüşü konusunda uyuyorsun!” Nefesim kesildi. Düşündüğümde bir şey fark ettim: Rab İsa’nın gelişi ile ilgili neredeyse on iki senedir vaaz vermemiştim. Bu konu vaaz ajandamdan tamamıyla silinmişti! Neden böyle olduğunu hatırlamaya çalıştım. Fark ettim ki, bunun sebebi, 80’li yıllarda O’nun dönüşünün çok konuşulması ve herkesin kendi fikirlerine göre ortaya tarih atmalarıydı. Bir çok kişi evrensel komünizm ve nükleer savaş korkusuyla yaşıyordu. Ama benim için bardağı taşıran son damla ‘Dünya’nın sonunun 1988’de gerçekleşeceğini gösteren 88 sebep’¹ adlı bir kitabın yayınlanması oldu. Tabii ki de İsa gelmedi. Daha sonra bu kitabın ‘1989 yılı için olan 89 sebebi’ diye devamı çıktı. Bu bana yetti! Rab’bin dönüşü ile ilgili konuşmayı bıraktım ve hizmete odaklandım. Kutsal Kitap hiç kimsenin İsa’nın geri dönüşünün gününü ve saatini bilmediği konusunda çok açık ve net.

Dağları aşır, Egemenlik için yaşamaya odaklanmalıyız. Kiliselerimizi kurup O’na daha çok yakınlaşmak için çaba harcayalım ve O gelmek istediği zaman gelsin. Hristiyanlar bu iki şeyi dengede tutma konusunda zorlanıyor; hayatı yaşamak ve geri dönüşü için hazırlanmak. İsa’nın tekrar gelişi kilisenin en büyük umudu. Ama aynı zamanda hayatımızı yaşayıp geleceğimizi planlamamız gerekiyor. Buna rağmen hazır olsak da olmasak da güveyin geleceğinin farkında olmalıyız. O’nun gelişi bizim hazır olup olmamamıza bağlı değil. O kendi hazır olduğunda gelecek.

Ben (John) ergenken babamın bana “Hayat kısa oğlum” dediğini hatırlıyorum. Ona inanmamıştım. 18 yaşındayken kendini yenilmez hissediyorsun! Sonra birden 40-50 yaşlarına geliyorsun ve buraya nasıl ulaştığını sorguluyorsun. Zamanla dünyada sonsuza kadar bulunmayacağını farkına varıyorsun. Şimdi ben de hayatın çok kısa olduğunu biliyorum. Yakup 4:14, hayatın, kısa süre görünen ve sonra yitip giden bir buğu gibi olduğunu açıklıyor. Ancak Mesih’in gelişinin vaadine göre, kutsal bir müdahalenin gerçekleşeceği bir gün geliyor. İnanıyoruz ki bunun ilk sebebi gelinidir ve daha sonra Egemenliğini kuracaktır.

Eskatoloji – Son ile ilgilenen bilim dalı – çok farklı açılardan ele alındı ve İsa’nın dönüşü ile ilgili birbirinden çok farklı sonuçlar var. Genellikle çok kesin olan bu görüşlere fazla bağlanmamayı öneriyoruz. ‘Son’u kesinlikle çözmüş birini hiç birimiz tanımıyor ama bu da bu konuyu görmezden gelerek düşünmemeye çalışmak anlamına gelmemeli. Bize Kutsal Kitap ile bu hikayeler, benzetmeler verildi, güveyin geri geleceği gerçeğine dikkatimizi vermeliyiz. İsa’nın ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama geleceğini biliyoruz. İsa’nın benzetmesinde damat, on kız uyurken, aniden çıkageldi.

Şaşkınlıkla uyandılar. Fazladan yağ getirenler onunla birlikte düğüne gitti ama yağ olmayanlar yalvarışlarına rağmen içeri alınmadı.

Önceliklerin neler?

Mesih ve gelininin düğününde olmak istiyor musun? Matta 22:15'te davetiyeler dağıtıldığında misafirler gitmek istememişti. Ben (John) her zaman, düğüne gitmeyen davetlilerin asıl motivasyonlarını merak etmişimdir. Neden öncelik listelerinde düğünü aşağı ittiler? Davetiye ile onurlandırılmış misafirlerdi ama düğünün önemli olduğunu fark etmemişlerdi. Belki de işleri, malları ve ilişkileri onlar için daha önemliydi. Bu benzetmede daveti geri çeviren kişileri yargılamak çok kolay olabilir ama inanıyoruz ki burada İsa, bizim kendi yüreklerimizi sorgulamamızı istiyor. Rab için vaktimiz var mı? O'nun daveti yerine, kendi yoğunluğumuza mı öncelik veriyoruz? Kendimize mi odaklıyız, yoksa Mesih odaklı mıyız?

Senin de uyanman gerekiyor mu? Yakınlık yağından satın alman gerekiyor mu? Tanrı'nın öncelik sıralamalarımızı gözden geçirmemizi istediğine inanıyoruz, geç bile kalmış olabiliriz. Biz gittikçe gelinin ve kilisenin aslında bir olmadığı veya aynı olmadığı sonucuna inanmaya başlıyoruz. Biz fazladan yağ olanların ve yağ tükenenlerin arasında bir fark olduğunu düşünüyoruz. Hazır olanlar ve hazır olmayanlar arasında bir fark var.

Vahiy 3:16'ya baktığımızda ılık olan kilisenin tutku ile yapıp tutuşan kilise ile bir olmadığını görüyoruz. Ilık olanlar ağızdan tükürülüyor. Sanki İsa: "Keşke sıcak veya soğuk olsaydın, o zaman seninle ne yapacağımı bilirdim. Ama ılık olduğun için seninle ne yapacağımı bilmiyorum" diyor. Ilık olanları reddediyor ama aynı kiliseye ateşle denenmiş ve arıtılmış altın satın almalarını söylüyor. Bu altın kutsallık, Rab'be olan yakınlık ve tutkuyu simgeliyor. Denenme ve arıtılma ise çoğu zaman zor durumlardan geçerek oluyor.

Tanrı'nın yürekleri denediğine inanıyoruz. Hayatın bizleri neredeyse her alanda deneme yolu var ve hiç birimiz bundan kaçamıyoruz sanki. Hayatı problemsiz atlatmak için çağrılmadık, ama herşey istediğimiz gibi gitmiyorken bile İsa'ya sadakat ve sevinç ile hizmet ederek, zaferli bir şekilde yaşamaya çağrıldık. Ateşten geçerken yüreğimiz ortaya çıkıyor ve karakterimiz şekilleniyor. Rab biz zorluklardan geçerken O'nunla olan ilişkimizin güçlenmesini istiyor. Tepkimizi görmek istiyor. Bir çok kişi O'na, herşey ters giderken, gök üzerlerine yıkılırken dönüyor. Herşeyden önemli olanın O olduğunu fark ediyor ve O'nun öncelik sırasında başta yer alması gerektiğini anlıyorlar. Matta 13 bölümünde İsa hasat zamanına kadar delicelerin ve buğdayların birlikte büyümelerine izin verilmesi konusunda konuşuyor. Tohum eken adam deliceleri önce sökmektense, buğday ile birlikte büyümelerine izin verdi. Şu anda dünyada sanki bunu yaşıyoruz; deliceler büyüyüp güçleniyor ama aynısı buğdaya da oluyor.

Kutsal yazıların gerçeklerinden çok şey öğrenebiliriz, "Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir." (Matta 6:33). Bu saatin mesajı bu: Rab'bi şimdi izle. İlk Tanrı'nın peşinden git. Düşüncelerimizi cennet gerçeği ile hizaya getirmeliyiz; Rab bizi gelecek olan şeyler için hazırlamak istiyor. Sadık olanlarını arıyor. Cennete sınırda girmekle

tatmin olmak yerine, istikrarlı bir şekilde O'nu izleme, yakınlık yağını satın alma ve O'nu amacımız ve ödülümüz yapma konumuna gelmeliyiz. Tanrı'ya yaklaşma konusunda ciddiyet gösterme zamanı şimdi; ılık olmak için zaman kesinlikle yok. Beş akıllı, akılsızların gidemediği bir yere gitti! Sen hangi takımda olmak istiyorsun?

Yanıt

Rab, gelişinin vaadi konusunda nasıl uyuyakaldım?

Seninle buluşmak için beni hazırla. Hayatımda senin önceliklerini göster.

Hayatımda dengede olmayan bölgeler var mı? Kendime odaklı olduğum, sana odaklı olmadığım?

Baba, yorgun ve bitkin olmayayım, ama sen bana senin liderliğine ve sarsılmaz sevgine güvenerek yaşamayı öğret.

Bölüm 5 | Doğum Sancıları

İsa'nın döneceği günü ve saati kimse bilmiyor. Son zamanların senaryosu anlaşılması güç olarak tasarlanmış. Ama Kutsal Kitap, 'Son'un mevsimlerini tahmin edebilmemiz için bir çok belirti ve ipucu ile yazılmıştır. Gözden geçirebileceğimiz ilk üç anahtar bölüm Matta 24, Markos 13 ve Luka 21. İsa'nın dönüşünden bahsedilen bu bölümleri okumak ve üzerinde düşünmek için biraz zaman ayırmanız için sizleri teşvik etmek istiyoruz. Matta 24'e bakalım:

“Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.” (Matta 24:6-8)

İsa bu ayetlerde belirtilen her şeyin gerçekleşeceğini ama bunun, sonun geldiği anlamına gelmediğini söylüyor. Sekizinci ayette kullanılan 'doğum sancıları' orjinal metinden çevrilmiştir, bir kaç farklı İngilizce tercümede 'keder, acı' kelimeleri de görülmektedir.

Ben (Carol), çocuklarımı, kocaların doğum odalarında bulunmalarına izin verilmediği dönemde doğurdum. Yani John, doğum sırasında yaşananlardan haberdar değildi. Geçenlerde benden doğum sancısı hakkında konuşmamı istedi. Sancıların hafif başladığını ama zamanla sıklaştığını ve ağrının arttığını, bunun çaresizlik noktasına, yani bebeğin geleceğini bildiğin noktaya kadar devam ettiğini açıkladım. Bunu durdurmanın bir yolu yok, bebeğin doğacağı kesin, ister hazır ol, ister olma! İsa, bu doğum sancılarının belirtilerini gördüğümüzde; hazır olalım, olmayalım, sonun başladığını bileceğimizi söylüyor.

Charles Dickens'in 'İki Şehrin Hikayesi' kitabında etkili bir giriş cümlesi yer alıyor: “En iyi çağdı ama aynı zamanda en kötüsüydü...”¹ Şu anda yaşadığımız çağ için bu sözlerin gerçek olduğuna inanıyoruz. Ancak nedense kültürümüzde olumsuz olduğunu algıladığımız şeylere kulak asmamamızı öğreten bir şey var. Duymak istediğimiz şeyleri duyuyoruz, ki bu da yarımın bugünden daha iyi olacağı ve olayların sadece gelişebileceği ve ilerleyeceğimizdir. Yine de Kutsal Kitap çok açık bir şekilde 'Son'un doğum sancıları gibi olacağını, hafif başlayıp ağrıda ve sıklıkta giderek artacağını söylüyor. Eğer olgun isek gerektiği gibi tepki verebilmemiz için buna kulak asarız ve dikkat ederiz. Son için hazırlanmanın yolu Kutsal Ruh'un yakınlık yağı ile dolmaktır.

Kurbağa kaynatmak

Eğer ardı ardına ve artan şiddette felaketlerle karşılaşarsak fark etmeden bu duruma alışabilir ve bunun karşısında tepkisiz kalabiliriz. 'Kaynatılan kurbağa' anekdotunu düşünün. Bunu evde denemeyin ama, eğer bir kurbağayı sıcak suya atarsanız direk dışarı zıplarmış. Ama soğuk suya koyarsanız ve su kaynayana kadar ısıyı yavaşça arttırırsanız, kurbağa dışarı zıplamaz ama ölene kadar haşlanır. Buna benzer bir şekilde inanıyoruz ki 'Son'un doğum sancılarına yavaş yavaş alıştık ve etrafımızda artan afet ve felaketleri pek dikkate almaz olduk.

Yirminci yüzyıl bomba gibi patladı; otomobillerin, uçakların geliştirilmesi, radyo, televizyon ve sinema alanındaki ilerlemeler, atom bombası ve bilgisayarlar, İkinci Dünya Savaşı ve ekonomik kriz ile birlikte insanlar gerçekten de İsa'nın ne zaman döneceğini sorguladı. Başkaları, Tanrı'nın varlığından şüphelenmeye başladı. Şimdi ise M.S. üçüncü milenyumdayız.

Bu milenyumun hemen başında, tarihte büyük bir felaket yaşandı. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezleri, onları hedef alarak onlara doğru uçan teröristler tarafından paramparça edildi. Biz o sıralarda Brezilya'daydık ve haberi telefonda öğrendik. Dünya'nın artık bir daha eskisi gibi olmayacağını biliyorduk.

11 Eylül saldırısını takiben Afganistan'da savaş başladı, daha sonra da Irak'ta. Binlerce askerin hayatı yok oldu, bunun yanında Toronto ve dünyanın daha bir çok yerinde SARS epidemisi yaşandı². Daha sonra kuş ve domuz gribi tehdit etti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarında, 1910'larda yaşanan ve milyonlarca insanın öldüğü dünya çapında salgın hastalıklara benzer veya daha kötü salgınların yaşanabilmesine çok yakın olduğumuz düşüncesi yer alıyordu³.

2004'te İspanya'da trenlere ve 2005 yılında İngiltere'de, London şehrinde metroya terörist saldırıları gerçekleşti.

Sonra 2008'de ekonomi çöktü. Ondan önce 2007 ağustos ayında ben (John), Kutsal Ruh'a odaklı bir aile etkinliğindeydim. Kampın son gecesinde Rab beni saat tam 7'de uyandırdı, kulağım şu sözlerle çınlıyordu: "Dünya çapında ekonomik felaket".

Tümüyle uyanık ve şaşkın bir halde sordum: "Rab, ne diyorsun? Ne zaman?". Sanki 2008 yılı ocak ayında başlayacağını söylediğini hissettim. Bir kaç arkadaşımıza anlattık, 2008 başlarında CBN televizyon kanalında Pat Robertson ile bile paylaştık. Ve beklediğimiz gibi, eylül 2008'de, hala tümüyle atlatamadığımız bir çöküş yaşandı. Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan, İspanya gibi bir çok ülke ciddi anlamda sıkıntıda bırakıldı. Bu ekonomik kriz ile ne olacak bilmiyoruz. Amerika 17 trilyon dolarlık ciddi bir devlet borcuna sahip. Bir trilyon, bir milyon tane milyon demek. Zaman konseptini bu duruma uygularsak, bu bize bu borcun ciddiyetini kavrayabilmemizde yardımcı olabilir. Bir milyon saniye yaklaşık on iki gündür. Bir milyar saniye, 31 yıl. Trilyona çıkarsak: 31.000 yıl yapar! Dünyanın en zengin ülkesi nasıl trilyonluk borca girebilir? Bu kadar büyük bir açığı kapatmak çok şey gerektirecek. Rab bana seslendiği o sabah "felaket" kelimesini kullanırken abartmıyordu.

Bu arada şiddet dünyanın etrafında git gide artıyor. 2010'da Arap Baharı⁴ daha sonra Mısır, Libya, İran ve Ürdün'e yayılacak olan ayaklandırmayı Tunus'ta başlattı. Bundan on yedi Arap ve Müslüman ülke etkilendi ve biz daha yazarken, Suriye'de iç savaş ile, Mısır'ın ise yeniden karışmasıyla bu hareket devam etmekte. Geniş çaplı şiddet ve dinmeyen bir savaş yaşandı o ülkelerde. Yakınlarımızda da felaketler yaşanıyor, örneğin 2012 sonunda Connecticut'ta yaşanan, yirmi ilk okul öğrencisinin vurulduğu ve Amerika tarihinde ölümcül silahlı okul saldırıları arasında ikinci sırada yer alan saldırı⁵. Daha yakın zamanda 2013 yılı başlarında Boston maratonu bombalandı ve bir çok masum seyirci öldürüldü veya feci şekilde yaralandı⁶. Temmuz

ayında İspanya ve İsviçre’de korkunç tren kazaları, İtalya’da trajik otobüs kazası..... ve liste devam ediyor.

Olanların farkında olmayı kesinlikle istiyoruz, haşlanan kurbağa gibi olmamak için.

Yeryüzündeki belirtiler

Ekonomik kriz ve artan şiddetin yanında tüm dünya sallanıyor. Bütün evren üzerinde Matta 24’te bahsedildiği gibi değişim ve yıkım izleri var.

2005’te Katarina kasırgası, hala bugüne kadar toparlanamamış tüm bir şehri, New Orleans’ı, yok etti. Endonezya, 2004 yılında yaklaşık 200.000 insanın öldüğü yıkıcı bir tsunami yaşadı². 2011’de, Japonya’da geriye neredeyse 20.000 ölü bırakan bir tsunami felaketi yaşandı⁸. Bütün bunlar dünyanın doğum sancıları. Bunlara Tanrı’nın sebep olduğunu ima etmiyoruz ve eminiz ki O’nun umudu bu zamanlarda O’na koşmamızdır.

2010’da, Eyjafjallajökull, İzlanda’da patlayan bir yanardağ, tüm Avrupa’da büyük hasara sebep oldu. Tüm dünya üzerinde uçaklar ve yolcular yerde, havalimanlarında mahsur kaldı. Araştırmamız sonucunda patlayan bu yanardağın 1783’te patlayan ve Fransız İhtilalinde biraz olsun katkısı olan⁹, güney İzlanda’daki Laki yanardağ fay fisürüne yakın olduğunu öğrendik. Sekiz ay boyunca patlayan bu yanardağ kül bulutlarının güneşi engellemesine, böylece mahsullerin büyümesine engel olmuştu. Avrupa’da kıtlığa sebep oldu. Marie Antoinette’e atfedilmiş, tanınmış cümleyi hatırlıyor musunuz? “Pasta yesinler”. Bunu gerçekte kimin söylediği hala tartışılıyor olsa da açlık çeken insanların durumuna karşılık söylendiği biliniyor.

2010’da Meksika Körfezinde yaşanan BP petrol sızıntısı tarihte yaşanan sızıntılar arasında en kötüsüydü¹⁰. Neredeyse beş milyon varil petrol döküldü ve BP üç ay boyunca buna engel olamadı. Bu olayın evrenimize ve doğal yaşama yıkıcı ne etkileri oldu? 2011 Avustralya selleri, Fransa ve Almanya kadar büyük bir alanı kaplayarak binlerce evi, hayvanı, mahsulü beraberinde götürdü¹¹. Ondan iki sene önce ise yağmur azlığından kaynaklanan ve kontrol edilemeyen yangınlardan 173 kişi hayatını kaybetmişti. Bir günde yaklaşık 400 farklı yangın başladı, 444.000 dönüme yayıldı ve 4.4 milyar dolarlık hasara yol açtı. “Karanlık Cumartesi” olarak adlandırılıyor bu gün ve kayıtlı olan ölümcül çalı yangınları arasında sekizinci sırada yer alıyor¹². Avrupa’da yaşanan kış mevsimi git gide kötüleşiyor. Ben (John) İngiliz adalarının baştan aşağı tümüyle karla kaplı olduğu bir uydu fotoğrafı gördüğümü hatırlıyorum¹³. İngiltere, Kanada’daki bizler gibi buna hazır değil. 2011’de Yeni Zelanda’nın güney adasında deprem oldu, 185 kişi öldü¹⁴. Devlet iki ay boyunca milli alarm durumu bildirdi.

Bir süre önce ben (John) bu mesajı Ontario, Stratford’da paylaşıyordum. Ben konuşurken bir saatten daha az mesafede olan Goodrich şehir merkezi bir kasırga tarafından yok edildi. Bir kişinin ölümüyle birlikte, milyonlarca dolar değerinde hasar meydana gelmişti¹⁵. İnanılmaz birşey; bir dakika önce şehir oradaydı ve bir dakika sonra geriye kalan bir enkazdı. Sanki Goodrich’in ortasından devasa bir süpürge makinesi geçmişti.

North Carolina’da, 2011’de, Shaw Üniversitesi bir kasırga tarafından harap edildi¹⁶. Dört gün içerisinde iki yüzden fazla hortum Amerika’nın güney doğusunda belirerek 316 kişiyi öldürdü¹⁷. Daha sonra da Teksas, Arizona ve Kaliforniya’da

beliren yangınlar hakkında raporlar duyduk. Kanada’da Slave Lake şehrinin %40’ı, kontrol edilemeyen yangınlar yüzünden yok edilmişti¹⁸. Sonra Mississippi, Georgia ve Manitoba’da seller nedeniyle kentsel ve kırsal alanlar yıkıma uğradı. Ekim 2012’de Sandy kasırgası Karayipler ve Kuzey Amerika’nın doğu kıyısından geçerek milyar dolarlık hasara ve 150 kişinin ölümüne yol açtı¹⁹. New York yıkıcı seller, yangınlar ve elektrik kesintilerine maruz kaldı. Buna ilaveten tüm Kuzey Afrika’da anlatılmayan sıkıntılara sebep olan kıtlıklar mevcut. Sonra, 2013 yılı haziran ve temmuz aylarında Kanada’nın iki büyük şehri bölgesel yağmurdan dolayı, milyarlarca dolarlık hasara sebep olan su baskınları yaşadı. Bu daha önce hiç olmamıştı²⁰.

İsa, sonun bir başka belirtisini ‘deniz ve okyanuslar kükreyecek’ (Luka 21:25) olarak belirtiyor. Bu, 2011’in mart ayında Japonya’da yaşanan deprem gibi olaylarda çok belirgin. 9.0 şiddetindeki deprem en büyük afetlerden biri olarak bazı yerlerde 7 metreden daha yüksek tsunami dalgalarına sebep oldu²¹. Dalga bir nükleer santrale çarparak güç kaynağının ve yedek kaynakların arızalanmasına yol açtı. İki nükleer reaktör soğutulamadığı için erime meydana geldi ve bu da okyanusa radyoaktif maddenin sızmasına sebep oldu. Deniz ve okyanus kükredi.

Etrafımıza bakıp Tanrı’ya, dünyamızda neler olduğunu sormamız gerekiyor mu? İbraniler 12 bize sarsılabilecek herşeyin sarsılacağını, böylelikle sarsılmayacakların kalacağını anlatıyor. Etrafımızdakiler solgun ve karanlık ve daha da kararacakmış gibi görünebilir. Ama biz umutlu olmayı seçiyoruz. Yarın güneşin doğmasından daha kesin olan bir şey var; Mesih’in ve gelininin düğünü. Bu en kötü çağ, ama unutma, aynı zamanda en iyi çağ. Şükran doluyuz, çünkü etrafımızdaki herşey bataklık gibiyken, biz sağlam kayamız Mesih’in üstünde duruyoruz.

O’nu her durumda sevecek misin?

Felaket ve yıkıma rağmen olumlu tanıklıklar var. 2010’da ocak ayında Haiti’yi vuran yıkıcı deprem sırasında Port-au-Prince’de kalan bir arkadaşımız vardı. Christina bir kilise önderinin evinde dinleniyor, uyuyordu. Depremden sonra cüzdanı, pasaportu ve bir şişe su ile enkazın altından çıkmayı başardı. Üç gün için yanında sadece bunlar vardı. Artçı depremler yıkıntıların her yere düşmesine neden oluyordu. İnsanlar binaların yakınına gitmekten korktukları için tarlalarda kalıyorlardı. Christina bu karmaşıklığa rağmen muhteşem bir şeyin oluştuğunu anlattı. Haiti büyücülük açısından dünyanın başkenti olarak bilinir, Şeytan’a tapılan bir yer. Buna rağmen başbakan bir haftalık dua, tapınma ve vaaz çağrısında bulundu. Tüm hafta boyunca, 7/24, bir milyon insan toplandı²². Aralarında, büyücülerin de olduğu, binlerce insan kurtuldu.

Buna benzer tanıklıklar duymak harika. Ama İsa O’nu son çare olarak kabul eden bir gelin mi istiyor? Ne olacak bilmiyoruz, ama biliyoruz ki geriye hiçbir şey kalmadığında insanlar koşarak Tanrı’ya geliyor. Sınav başladı ve biz O’nun: “Beni sadece en kötü zamanlarda değil, en iyi zamanlarda da sevip sevmeyeceğini bilmek istiyorum” dediğine inanıyoruz.

Vahiy bölümünde Yuhanna’ya görüm veriliyor.

“Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun

önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağıryorlardı: ‘Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız’a ve Kuzu’ya özgüdür!’ Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı’ya tapınarak şöyle diyorlardı:

‘Amin! Övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret, sonsuzlara dek Tanrımız’ın olsun! Amin!’

Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu: “Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim, nereden geldiler?”

“Sen bunu biliyorsun, efendim” dedim.

Bana dedi ki, “Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu’nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bunun için, Tanrı’nın tahtı önünde duruyor, tapınağında gece gündüz O’na tapınıyorlar. Tahtta oturan, çadırını onların üzerine gelecek. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecektir. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek.”(Vahiy 7:9-17)

Büyük deneme zamanında ortaya çıkacak olan devasa bir hasat olacak ama yine de güveyin felaket zamanından koruyacağı gelini oluşturan, güveye sırlıslam aşık olan insanlar olduğuna eminiz. Gelin’in bir parçası olma fırsatına her imanlı sahip!

Buna, Vahiy 3 bölümünde sadık Filadelfya kilisesi için yazılan şu kelimelerde rastlıyoruz. “Sözümle uyararak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim.” (Vahiy 3:10). Deneme saatinden esirgenmek istiyor musun? Biliyoruz ki bunu biz kesinlikle istiyoruz.

Yanıt

Tanrı’m sana sadık kalmama yardım et.

Senin görkemli dönüşün için kendimi nasıl hazırlayabilirim?

Gelinini hazırlamak için beni nasıl kullanabilirsin?

Kutsal Ruh, yaptığım her şeyde, tümüyle senin varlığının farkında olabilmek için içimdeki ateşi alevlendir.

Bölüm 6 | Uyanış Yayılıyor!

Daha önceden de belirttiğimiz gibi, buğday ve delicelerin birlikte büyüdüğü ve olgunlaştığı günleri yaşıyoruz. Dünya üzerinde bir çok felaket var ama cennetin zaferleri de gitgide artıyor. Habakkuk 2:14'te iyi bir haber var: “ Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da RAB'bin yüceliğinin bilgisi ile dolacak.” Bu sadece Tanrı ile ilgili bir vahiy değil ama Rab'bin görkemini anlayışının tüm dünyayı dolduracağına dair bir söz! Bu bizi heyecanlandırıyor! Bu gözlerimizin önünde oluşacak bir gerçek.

Yüz yıl önce Hristiyan dünyası çok farklıydı. Örneğin Asya ruhsal açıdan çok farklıydı. Kore'de neredeyse hiç imanlı yoktu. Bugün Güney Korelilerin %50si Hristiyan olduklarını söylüyor¹! Güney Kore'de büyüyen büyük kiliseler var. Bunlara, Dr David Yonggi Cho'nun kilise önderliğini yaptığı 800.000 üyesi olan ve bir kaç yıldır dünyanın en büyük topluluğuna sahip kilise de dahil².

Endonezya'ya hizmet amacıyla ilk gezimiz 1980 yılındaydı. Bize, Endonezya'nın en büyük Müslüman ülke olduğu söylenmişti; %97'si Müslüman, %3'ü diğer dinler. Belki Hristiyanların sayısı %1-2lik bir kısmı oluşturuyordu. O sırada tanıklığımızı paylaşmak isteyen ve oradaki insanlar için maddi yardım toplamak için giden iş adamlarıydık, ama onlar bizim Kanada'dan gelen müjdeciler olduğumuza inanıyordu. Her yerde toplantılar düzenleniyordu. Buna üç günlük bir gezi de dahildi ve bu gezi beni hayran bıraktı. Sınırlarımız kesinlikle zorlanmıştı ama insanlara hizmet ederken, küçük grup ve toplulukları yönetirken, Tanrı'nın bizleri gerçekten kullanabileceğini gördük. Tanrı harekete geçti ve yaşadıklarımız inanılmazdı. Oradaki insanlar sevgilerini bize öyle bir şekilde gösterdi ki eve dönerken gözlerimizden yaşlar akıyordu, Uçaktayken “Hayatlarımızı işlerimize odaklanarak daha fazla geçiremeyiz, kendimizi hizmete adanmalıyız” dedik (O sırada Tanrı'nın bizi Carol'ın memleketine göndereceğini bilmiyorduk). Gayriresmi bir şekilde Endonezya'da bulunan imalılarının sayısının şu anda %30lara çıktığını öğrendik!

Çin, her gün yaklaşık 30.000 kişinin İsa Mesih imanlısı olmasına tanık oluyor. Bu otuz senedir devam ediyor. Bu neredeyse ayda bir milyon insan demek! Kısa süre önce 10/40 penceresi ile ilgili bir film gördük³ ve bu filmde Çin'in 10 sene içerisinde Hristiyan bir ülke olacağı belirtiliyordu. 10/40 penceresi, ekvatorun kuzeyinde kalan 10 ve 40 derece enlemleri arasındaki ülkelerden bahsediyor, ki bu doğu yarımküresinin çoğu demek oluyor. Bu yerler 1990'da müjdeye en az ulaşımı olan ülkeler idi, ama bugün Çin uyanış ile sallanıyor.

1993'te, oradaki uyanışı tatmak için Arjentina'ya gittik ve Kutsal Ruh'un muhteşem dokunuşuna tanık olduk. Oraya gitmeseydik bugün nerede olurduk, inanın bilmiyoruz. Arjentina'da güçlü bir meshediliş aldık ve uyanışın Toronto kilisesine gelmesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Ve hala muhteşem! Uyanış Brezilya ve Arjentina'da devam ediyor. C. Peter Wagner uyanışın merkezinin Brezilya'ya geçtiğini ve burada daha da alevlendiğini söylüyor⁴.

Randy Clark bir kaç sene önce üç yüz kişilik bir topluluğa sahip bir Brezilya Baptist Kilisesini ziyaret etmişti. İki üç sene sonra ikinci bir ziyaret için oraya döndü, topluluk 2000 kişiye çıkmıştı. İki sene sonra yine gitti ve topluluğun 10.000'e ulaştığını gördü. Yakın bir zamanda yeniden gittiğinde kilisenin 23 yerel kilise başlattığını ve toplam 30.000 kişilik topluluğa sahip olduğunu öğrendiğinde hayran kaldı. Bu 6-7 sene içerisinde gerçekleşen inanılmaz bir büyüme! Biz böyle bir büyüme için hazır mıyız? Böyle bir büyümeyi kiliselerimizde bekliyor muyuz ki?

Karanlık karardıkça, ışık daha da parlıyor. Uyanış için hazırlanmalıyız. Rab'bin, gelini için geldiği zamanda iki tarafta da büyük hasat yaşanacağına inanıyoruz.

Bunları yazmamızdan sekiz sene önce bir kilise önderleri konferansı için Kolombiya'daydık. Vardığımız günden bir gün sonra hotelin dışında yürüyüşe çıktık. Birden bir minibüs arkamızda aniden frenledi, kenara çekildi ve içinden üç iri adam çıktı. Ben (John) hemen "Eyvah, bizi kaçırıyorlar" diye düşündüm. Ama onların bizim özel güvenliğimiz olduğu ortaya çıktı!

Bize: "Ne yapıyorsunuz? Hemen arabaya binin lütfen, bu fazla tehlikeli" dediler. Böylece hotele geri götürüldük. Güvenlik görevlilerinden biri olmadan dışarı çıkmanın bu kadar tehlikeli olabileceğini düşünmemiştik.

Görevlilerden birinin silahı bile vardı. Adam, duvara yaslanmış, etrafını dikkatle gözlemlerken aynı zamanda telsizini cevaplayıp görevini yapıyordu. Sonra Carol ona bakar, eğlencesine, elleri ile ona Kutsal Ruh'un meshedilişiyle dolu bir silahla ateş ediyormuş gibi yapmaya başladılar. Adam duvara çarpıp yere yıkılırdı! En keyifli an ise Carol'ın daha sonra sorduğu "Kimin silahını tercih edersin? Seninkini mi benimkini mi?" sorusuna "Seninkini tercih ederim" cevabını verdiği andı.

Ben (John) iki sene önce Jerry Anderson ile Kolombiya'ya döndüm ve oradaki değişim karşısında hayran kaldım, tümüyle farklı bir atmosfer vardı. Jerry ve ekibi, iş adamlarına, okullardaki öğrencilere ve ordudaki askerlere, Süleyman'ın Özdeyişlerini temel alan prensip ve değerleri öğreten 'La Red' adlı bir organizasyonun parçası. Hava kuvvetlerindeki ikinci amir, General Perez ile bir öğlenimizi geçirdik. Anlaşılan, Özdeyişler kitabından gelen prensip ve değerler 300.000'den fazla ordu personeline öğretilmiş⁵.

Kolombiya ordusu bir zamanlar eşkıya, haydut topluluğu olarak bilinirdi. Çalmak, yağmalamak ve tecavüz etmek için gelirlerdi. Bir çok şehir, yaptıklarından ve sahip oldukları itibardan dolayı ordudan nefret ederdi. Şimdi Rab'bin Sözü ile yaşadıkları karşılaşma aracılığıyla her şey değişiyor. Kutsal Kitap'taki değerler, prensipler, doğru ve yanlışın bilgisi aracılığıyla inanılmaz bir değişim yaşandı, Rab'be hamtlar olsun! Baba'nın sevgisini ve Kutsal Ruh'un gücünü, bunlara fazlasıyla muhtaç olan bir yere getirmek muhteşem bir fırsat. Kolombiya ve Latin Amerika'nın bir çok yeri Mesih için yanıp tutuşuyor.

Ama daha da muhteşem olan şey müjdenin Orta Doğu'ya yayılması. Ben (John) Türkiye'yi ilk kez Kasım 2011'de ziyaret ettim. Dört şehire gittim ve karşılaştığım insanlar ve anlattıkları beni hayran bıraktı. Oraya ziyaretimden bir sene önce İran ile ilgilenen birisi ile tanıştım. Bana İran'da uyanış olduğunu söyledi. Tanrı'nın mucizevi

bir şekilde rüyalarda ve görümlerde belirmesi sebebiyle yeniden doğmuş imanlı sayısının bir milyonlarda olduğu tahmininde bulundu. Ben Türkiye’deyken bu kesinlikle doğrulandı.

Her toplantıda vaazı birbirlerine farsî’ye, kendi dillerine, çeviren küçük İranlı gruplar vardı. Türkiye’ye mülteci olarak sığınmışlardı. Gittiğim her yerde bir grup daha görüyordum ve onlarla konuşmaya can atıyordum. Öğrenmeliydim, ve bundan dolayı onlara sordum: “ Yetmiş milyon İranlının bir milyonu imanlı diye duydum! Bu doğru mu?”

“Hayır” dediler, “En azından iki milyon var”.

O zamandan beri Joel Rosenberg’in ‘Inside the Revolution: How the followers of Jihad, Jefferson and Jesus are battling to dominate the Middle East and transform the world’ (Devrimin içinde: Cihad, Jefferson ve İsa takipçilerinin Orta Doğu’ya hakim olma savaşları ve dünyayı değiştirmeleri) adlı kitabını okuduk. Rosenberg New York Times için çalışarak Orta Doğu’da yirmi sene yaşamış olan bir Mesih inanlısı. O bir milyon değil, iki milyon da değil, yedi milyon İranlının, İran’da, İsa ile doğaüstü bir karşılaşma yaşadıklarına inandığını söylüyor.

O iki Hristiyan’ın, Türkiye’den bir araba dolusu Kutsal Kitabı dağların arasından İran’a götürdüklerinde yaşananların hikayesini anlatıyor.

“Birden direksiyon sıkıştı ve yoldan çıkmamak için ani fren yapmak zorunda kaldılar. Başlarını kaldırdıklarında kitapları olup olmadığını soran yaşlı bir adamın arabanın camına vurduğunu gördüler. “Ne kitabı?” diye sordular. “İsa hakkındaki kitaplar” diye cevap verdi yaşlı adam ve anlatmaya devam etti. Kısa bir süre önce bir görümden bir meleğin ona geldiğini ve İsa’dan bahsettiğini anlattı. Daha sonra köyündeki herkesin aynı görümü gördüğünü öğrendi. Hepsi iman etmişti ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Daha sonra yaşlı adam bir rüya gördü ve rüyasında İsa ona dağdan inip, onlara nasıl Mesih imanlısı olacaklarını anlatacak olan kitapları getirecek kişiyi beklemesini söylemiş. Yaşlı adam itaat etti ve birden Kutsal Kitaplarla dolu arabayı süren iki adam önünde durmuş.” (sayfa 387-388)6.

Bunun gibi sayısız hikayeler var. Tüm dünya üzerinde uyanış var bugün.

Yanıt

Baba, Ruh’un bugün de harekette olduğu için sana teşekkür ederim.

Şehrim ve ulusumda uyanış başlaması için dua ediyorum.

Kutsal Ruh, varlığının taşıyıcısı olmayı öğret, sevgi ve güç ile Egemenliğini nasıl gösterebileceğimi göster.

Baba, bana kişisel bir uyanış ver ki, sonra gidip başkalarına bunu verebileyim.

Bölüm 7 | İsrail'in Önemi

Sonu düşündüğümüzde, İsrail'i bir ulus olarak ele almak ve eskatolojideki rolünü dikkate almak önemli. Matta, Markos ve Luka bölümlerinde, İsa bir incir ağacına işaret ediyor. Diyor ki: *“İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.”* (Matta 24:32, Markos 13:28) İsrail, incir ağacı tarafından temsil ediliyor. İsrail içerisinde belirli işaretler görüyorsak, biliriz ki Egemenlik yakın.

Bazıları İsrail konusunu tamamen görmezden gelmeye çalışırken, bazıları kimseyi gücendirmemek için bu konuda çok dikkatli davranıyor. Ama İsrail'in bu konumda doğruluğundan ötürü değil, Tanrı'nın İbrahim, İshak, Yakup ve Davut'a verdiği sözlerden ötürü bulunduğunu vurgulayalım. Arap halkı, Rab onları bereketlesin, sen ve benden farklı değiller. Onlar, bizim gibi, Yahudi olmayanlardan. Tüm uluslar için olduğu gibi, yüreğimiz onların da Mesih'e dönüp kurtulmalarını istiyor. Ancak Kutsal Yazılarda çok açık bir şekilde son günlerde Rab'bin ülkesini Yahudi halkına geri vereceği yazıyor.

Hezekiel 36 ve 37 bölümlerini okuduğumuzda net bir şekilde, Tanrı'nın 'son zamanlar' için: *“Sizi vaat ettiğim ülkenize toplayıp geri getireceğim.”* (Hezekiel 36:22-24) sözünü verdiğini görüyoruz.

Kuru kemikler ovasında Hezekiel'e soruluyor: *“İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi?”* Ben, *“Sen bilirsin, Ey Egemen Rab”* diye yanıtladım. (Hezekiel 37:3) Hezekiel iman adamı olmaya çalışıyordu. Rab ona kemikler üzerinde peygamberlik etmesini söyledi ve bunu yaptığında, kemiklerin birleştiğini, ayağa kalkıp büyük bir kalabalık oluşturduğunu gördü. *“Bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor.”* (Hezekiel 37:11)

Gerçekleşen üç peygamberlik

İsrail'e bakmamızı gerektiren anahtar sebeplerden bir başkası da Mesih'in dönüşü ile ilgili üç peygamberlikten iki tanesinin İsrail ulusu ile ilgili olması.

Öncelikle İsa'nın geri gelişinden önce, İsrail'in yeniden bir ulus olması gerektiği peygamberliğinde bulunulmuştu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, son'un belirtisi olarak İsa, incir ağacının yeniden çiçek açacağını söyledi (Matta 24:32-34, Markos 13:28-30, Luka 21:29). İsrail, Kutsal Yazılarda incir ağacı olarak gösteriliyor, yani İsa'nın yakın gelişinin belirtisi olarak, İsrail'in çiçek açacağı sonucuna varabiliriz. Bu ayetler aynı zamanda Hezekiel 36 ve 37 bölümlerinde, Tanrı'nın İsrail halkını yeniden bir araya toplayacağı sözüyle bağdaşılıyor. İsrail gerçekten de yeniden bir araya toplandı; Ben (John) daha yedi yaşındayken, 1948 yılında, İsrail yeniden bir ülke oldu.

İkinci peygamberlik Yeruşalim ve tapınağının yeniden inşa edileceği. M.S.70'te Roma ordusu Yeruşalim'i yağmaladı ve İsrail dağılmaya başladı. Bu, İsa'nın da Matta 24:2'de açıkça *“Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!”* sözleriyle belirttiği gibi, İsrail'in üzerinde gazabın etkin olduğu bir dönemdi. Yine de burada daha büyük bir olay söz konusu. Hem Daniel, hem Pavlus, daha sonra Mesih düşmanı bunlara son vereceği için, tapınak ibadetinin ve kurban

etmenin yeniden yaşanacağı günlerin geleceğini söylüyorlar, (Daniel 9:27, 2.Selanikliler 2:3-4). İsa sadece şehrin yıkıma uğramasından değil, aynı zamanda ‘son’da gerçekleşecek yeniden yapılanma sürecinden de bahsediyor! Luka’ya göre İsa: “Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek, onların ayakları altında çiğnenecektir” diyor (Luka 21:24). Açıkça belirtiyor ki, Yeruşalim’in artık diğer ulusların ayakları altında çiğnenmediği, ama yeniden yahudi bir şehir olacağı bir gün gelecek. Yeruşalim 1967’de tekrar Yahudi bir şehir oldu! 1987’de, tapınağın yeniden inşa edilmesinin hazırlığında, ulusu eğitim ve uygulama açısından bu restorasyona hazırlamayı amaç edinen Tapınak Enstitüsü kuruldu¹ ve 2007 yılında baş kahinin tacının hazır olduğu ilan edildi²!

Üçüncü peygamberlik Matta bölümünde bulunuyor: “Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.”(Matta 24:14) Bu yakın zamana kadar olmadı. Son zamanlarda dünya etrafında internet ve televizyon ulaşılabilirliğinin artması ile şimdi uyanış uluslara yayılıyor. Her ulusta Mesih inanlısı ve kiliseler var, müjde her ülkede paylaşılıyor (her birey henüz duymamış olsa da).

Youth with a mission (Misyonu olan gençlik) kurucusu Loren Cunningham, 2011 yılında bizimle Toronto’daydı. Bize, 2020 sonlarında Kutsal Kitap’ın bilinen her dilde çevirisi olacağını ve her bilinen halkta bir kilise olacağını söylemişti. 2020 yılı pek uzak değil. Yani sadece her ulus değil, tüm oymaklar. Bu üç peygamberliğin her biri gerçekleşti. Bu bize İsa’nın geri geleceği zamana yaklaştığımızı gösteriyor. Kendimizi sadece korkumuzdan ve felaketlerden dolayı İsa’ya açmak istemiyoruz. Tabii ki O herkesi kurtarmak için can atıyor, ama aynı zamanda, O’nu takip etmediklerinde başlarına geleceklerden korkan değil, O’nu olduğu kişi için seven bir gelini arzuluyor. Gelini harekete geçiren, saf ve hayranlık uyandıran sevgi olmalı.

Ay’daki belirtiler

Luka 21 bölümünde şunu okuyoruz:

“Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman İnsanoğlu’nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.” (Luka 21:25-28)

İsa güneşte ve ayda belirtilerin olacağını söyledi. Biz güneş ve ay üzerinde kayda değer ve alışılmadık belirtilerin farkına vardık. 2014 ve 2015’te dört kez peşpeşe ay tutulmaları yaşanacak. Ard arda dört ay tutulması çok nadir görülen bir durum³, bunun ardışık şekilde olması kesinlikle şans eseri olan birşey değil. Belki yarım tutulma veya gölge tutulması şans olabilir, ama dört tane tüm tutulma olamaz.

Eskiden insanlar bu tür tutulmaya ‘kanlı ay’ derlerdi⁴. Dünyanın güneş ve ay arasında bulunmasından dolayı aydan görülen ışık, dünyanın atmosferi içinden geçen güneş ışınlarının yansımalarıdır ve bu da kırmızımsı bir rengin oluşmasına sebep olur. Şaşırtıcı olay ise, bu dört tutulmanın her birinin bir yahud bayramında gerçekleşecek

olması. Kanlı aylar, 2014 ve 2015 yıllarının tam Fısıh ve Tapınak bayramlarında belirecek³. Bu bayramlar genelde dolunay zamanında gerçekleşiyor ama ay tutulmalarında olması çok nadir.

Ben (John) bunu çok şaşırtıcı buldum ve bu da beni NASA'nın ay ile ilgili web sitesinde araştırma yapmaya teşvik etti. Daha önce ne zaman ardışık ay tutulmalarının yaşandığını merak ettim. Keşfettiğim şey hayranlık uyandırıcıydı. 1949 ve 1950'de aynı senaryo yaşanmıştı. Dört kanlı ay ve hepsi Yahudi bayramlarında gerçekleşmişti⁶. İlki 1948 Mayıs ayında, İsrail'in bağımsızlığını kazanmasından kısa bir süre sonra olan fısıh bayramında görüldü⁷. 1949, İsrail'in ilk seçim ile gelen hükümetinin ilk yılıydı.

Aynı olayın yaşandığı ikinci sefer ise 1967 yılıydı⁸. Bu, İsrail'e karşı yapılan ve sonunda İsrail'in kazandığı altı günlük savaşın yapıldığı seneydi⁹. Yeruşalim, Luka 21 bölümündeki peygamberlikte bulunulduğu gibi, M.S.70'ten sonra ilk defa yeniden Yahudi bir kent oldu, böylelikle ikinci peygamberlik yerine geldi. 1967 ve 1968'de yine fısıh ve tapınak bayramlarında ardışık şekilde dört kanlı ay görüldü. Bir kalıp var burada. Dört ardışık kanlı ay tutulması elli sene içerisinde üç defa Yahudi bayram günlerinde yaşanıyor. Dört kez art arda Yahudi bayramlarında oluşması, Kolombus'un Amerika'yı keşfettiği ve İspanya'nın tüm Yahudilerin ülkelerinden ayrılmasını istediği 1492 yılından beri yaşanmakta.

Önemli olan nokta şu; bu dört ardışık ay tutulmasının görüldüğü her seferde önemli bir savaş yaşanıyordu. 2014, 2015'te savaş çıkacak diyemiyoruz, çünkü bunu bilebilmemiz mümkün değil. Gerçek şu ki, ne olacağını hiç birimiz bilmiyoruz. Ancak biliyoruz ki İsa güneş ve ayda belirtiler olacağı konusunda bizleri uyardı ve kanlı aylar geçmişte İsrail için hep sorun anlamına gelmişti. Bunun, sizlerin dikkate almanızı gerektirecek kadar ciddi bir konu olduğuna ikna olmuş durumdayız. Kendiniz araştırın.

Bu konuda hissettiğimiz ciddiyet o kadar derin ki, ben (John) Toronto'da bulunan İsrail baş konsolunu ziyarete gittim. "Efendim, biz sizleri desteklemek ve onure etmek için buradayız, ama burada bulunmamın sebebi farkında olmanız gereken, İsrail ulusunun güvenliğinin ciddi bir tehdit altında olabileceğine inancım."

Koltuğunun ucunda oturmuş, ona ay tutulmalarını anlatmamı dikkatli bir şekilde dinledi. Normalde on beş dakikalık görüşme zamanım olmasına rağmen onunla bir buçuk saat boyunca birlikteydim. İsrail önderleri çok endişeli.

Bizim için önemli olan bir başka ilginç olay da İran'ın benzeri görülmemiş bir uyanış ve Tanrı ziyareti yaşıyor olması. Ancak İran hükümetinin İsrail ulusuna olan karşı çıkışı ve nükleer kapasitelerini geliştirmeye olan adanmışlıkları telaşlandırıcı. 2005'te İran cumhurbaşkanı İsrail'in 'haritadan silinmesi' gerektiğini ilan etmişti¹⁰.

Tüm bunları baş konsol ile tartışırken, bana doğru eğilerek: "İsrail, İran'ın nükleer silah almasına izin veremez, biliyorsun değil mi?" dedi.

"Bunu anlıyorum" dedim.

Başka dikkate alabileceğimiz bir şey güneşteki belirtiler. Mart 2015'te, nisanda fısıh bayramında yaşanacak kanlı aydan iki hafta önce, Avrupa'dan ve Orta Doğunun bazı yerlerinden görülecek olan bir tam güneş tutulması yaşanacak¹¹. Luka açıkça güneş ve ayda belirtiler görmeyi beklememiz gerektiğini açıklıyor ve o ay her ikisini de

yaşayacağız (Luka 21:25-28). Yine, bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyoruz ama bize dikkatli olmamız gerektiği söyleniyor. Eğer bu İran ve Orta Doğu'yu içeren bir savaşa işaret ediyorsa Hezekiel 38 ve 39 bölümlerinde bahsedilen gerçekleşebilir:

“Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyleki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler.”(Hezekiel 38:16)

İsa'nın geri gelip egemenliğini kurana kadar gerçekleşmesi gereken çok şey var. 2014-2015'te veya daha önce İsrail'de savaş çıkarsa ve Rab daha önceki zamanlar gibi müdahale ederse, bu kesinlikle oyunu değiştirir! İsrail M.S.70'te yıkılan tapınağını inşa etmek için zaman harcamayacaktır. Tümüyle farklı bir dünyanın ortaya çıktığını göreceğiz. Büyük bir değişim zamanı olacak ve inanıyorum ki büyük bir hasat vakti. Bu kesinlikle Rab'be karşı ılık olma zamanı değil.

Yanıt

Baba, lütfen benim bu zamanlarda yaptıklarının farkında olmamı sağla.

Gözlemlemeye ve seninle çalışmaya hevesli ve istekli olmama yardım et.

İstedğim, olacakların korkusu ile sana koşmak değil, sana aşık olmak istiyorum İsa.

Sende kalmayı seçiyorum ve yapmak istediklerine tüm yüreğimle “evet” diyorum.

Beni istekli hizmetçin olarak kullan. Herşey senin görkemin için.

Bölüm 8 | Taze bir Dökülüş

Dünyada artan sıkıntılara rağmen, Tanrı'nın egemenliğinin büyük evrensel zaferleri mevcut. Deliceler ve buğdaylar arasındaki gerilimin onlar olgunlaştıkça artacağı çok açık. Bir çok kişi kötü haberleri dinlemek istemiyor ama inanıyoruz ki her iki tarafta da ne olduğuna dikkat etmeliyiz. Kutsal yazılar çok net bir şekilde hem iyiyi hem de kötüyü ele alıyor. Gerçek budur.

Dünya etrafında bir çok kilisenin yakın zamanda bir budanmadan geçtiğini fark ettik. Budanmak zor bir evredir. Kimse sabretmeyi öğrenmek istemez ama buna ihtiyacımız var. Ancak budamak çoğu zaman çok da sağlıklı bir şey. Bir zamanlar arka bahçemizde pek de iyi durumda olmayan bir kiraz ağacımız vardı. İki, üç sene boyunca tüm ilgime rağmen zorla ayakta duruyordu. Sonunda ben (John) ağacı ciddi bir budama işleminden geçirmeye karar verdim. Carol ne yaptığımı gördüğünde “Eyvah, neredeyse hiçbir şey bırakmamışsın! Bir daha büyüyecek mi?” dedi. Ama bir sonraki sene o ağaç yeniden canlandı ve çok güzel bir şekilde büyümeye başladı. Budama ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesini sağladı.

Bu kilise için de geçerlidir. Köklerin dallara fazlasıyla besin sağlayabileceği bir noktaya gelmesi lazım. Fazla dal varsa kökler tüm ağacı besleyemez. Ama bunun tersini düşünürseniz çok sağlıklı bir ağaç elde etmiş olursunuz.

İnanıyoruz ki önümüzde bol bereket var. Tanrı'nın bizleri, dünyanın farklı yerlerinde Kutsal Ruh'un artan dökülüşü için hazırladığına inanıyoruz. Şimdiye kadar kimsenin görmediği kadar güçlü bir Kutsal Ruh dökülüşü bekliyoruz. Elçilerin İşleri bölümünde olanı gölgede bırakacağına inanıyoruz, çünkü Tanrı bu şekilde çalışıyor – sonrakinin görkemi ilkinden büyük olacak. Bu dökülüşün iki tarafı olduğuna inanıyoruz: İlki evrensel bir hasat, ikincisi damat için gelinin hazırlanması.

İnsanlar genelde bana soruyor: “Peki tüm bunlar ne zaman olacak?” Uyanış içerisinde olacak olan bu büyük dalgayı son on beş senedir bekliyoruz. Gördüklerimizden çok daha fazlasının gerçekleşeceğini biliyoruz ve bunu heyecanla bekliyoruz.

Davete cevap verme

Bu kitapta tüm Hristiyanlara, gelecek olan şeyler için hazırlanma davetinin yöneltildiğinin altını çizdik. Mesih'in gelini olmak için hazırlan ve güvey ile karşılaşman için hazırlan. Bu sıkıntı dolu zamanlarda bu çağrının giderek aciliyet kazandığına eminiz. Dünyada gerçekleşen tüm bu olaylarla yakınlık yağını alma zamanının şimdi olduğunu biliyoruz. Mesih'in ve müstakbel gelininin evliliği için hazırlanma zamanı şimdi.

“Sevinelim, coşalım! O'nu yüceltelim! Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, gelini hazırlandı..... ‘Ne mutlu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!’ “

(Vahiy 19:7,9)

Gelini damadın hazırlamadığına dikkat edin. Gelin kendisi hazırlanıyor. Güvey kolundan çekip “Beni seveceksin, yoksa...” demiyor. Hayır. O her birimizin yüreğinin cevap vermesini bekliyor.

Size meydan okumamıza izin verin: Yakınlık yağ seviyenin düşük olduğunu mu hissediyorsun? Bir zamanlar güvey olan İsa'ya tümüyle sırılısıklam aşık mıydın? Şimdi hayatının ihtiyaçlarına mı odaklandın? İşine, kariyerini geliştirmeye, ekonomiyi takip ederek yatırım yapmaya mı? Eşinle, çocuklarıyla ve evinle meşguliyetinden Rab'be az zaman mı kalıyor?

Ilık mısın? Hatta soğuk mu? Bu sorulardan herhangi birini evet diye cevaplıyorsan, alçak gönüllü bir şekilde Rab'be karşı dürüst olman için seni teşvik etmek istiyoruz. Yeniden ilk sırada yer alması için O'nu davet et. O'na karşı açlığını ve susamışlığını bir kez daha arttırması için, O'nu davet et.

Yakınlık yağını 'satın almak' ve Rab'bin gelişi için hazırlanmak asla pişman olmayacağı bir şey. İsa, Kutsal Ruh aracılığıyla bunun çok kolay olmasını sağladı. Yağ satın almak için zengin olmaya ihtiyacımız yok. Veya bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi çözmek için zeki olmamıza gerek yok. İyi olan bu şeye dahil olabilmek için tanımamız gereken belirli kişiler yok. Tek ihtiyacın olan şey kendini alçaltıp, alçak gönüllü bir şekilde O'nun yeniden Rab olduğu hayatına dönerek, hatalı olduğunu ve suçunu ödemesi için bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu dile getirme istekliliğin. Eğer bunu okuyorsan ve İsa'yı yüreğine, kurtarıcın olarak daha önce kabul etmediysen neden bunu şimdi yapmayasın ve en güzel yolculuklardan birine başlamayasın? Tanrı sevgidir ve o seni eksik olduğun yerden alarak asla vazgeçmeyen sevgisi ile dolduracaktır. Bu bizi sonsuzluğa hazırlar, çünkü sonsuza kadar seven bir Tanrı ile birlikte olacağız.

Yakınlık yağını almaya öncelik ver. Tanrı'nın huzurunda dinlenmenin, zaman geçirmenin ne anlama geldiğini öğren. O'na tapınan, Tanrı'nın aşığı olmayı öğren. O'nu tüm yüreğin, canın, aklın ve gücünle sevebilmek için, bu yağdan fazla fazla, bol bol almayı öğrenmek hedefin olsun. İşte o zaman gidip komşunu kendin gibi severek O'nun egemenliğini insanlara ve etrafındaki arkadaşlara getirebilirsin.

Peki ya İsa önümüzdeki 20 yıl ya da 50 yıl içinde dönmemiş olursa? Hayatını Mesih ile, Kral olan damadımız ile zaman geçirmeye odaklanarak yaşamayı seçersen, bir şey bize pişman olmayacağını söylüyor. Tüm belirtileri ve gerçekleşen peygamberlikleri dikkate alırsak, kendi bakış açımıza göre 20 sene kalmadığını düşünüyoruz. Peki ya gelecek sene beklenmedik bir şekilde gelirse?

Kesinlikle ılık olma zamanı değil. Yağımızın az olabileceği bir zaman da değil. Saat geç ve birşeyler oluyor, gelin hazır olsun ya da olmasın. "İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!" (Matta 25:6)

Yanıt

Kutsal Ruh, bulunduğum konumda kalıp rahat olmama izin verme.

İsa seni sevmek ve senin tarafından sevilme için yaratıldım, bunun için teşekkür ederim.

Senin için artan tutkuyla dolu bir hayat nasıl yaşayabilirim?

Yüreğine yakınlaştıkça sana daha çok aşık olayım.

Kutsal Ruh gel ve kandilimi yağınla doldur.

1 John & Carol Arnott, *Lütuf ve Bağışlanma* (UK: New Wine Press, 2009, 2010).

2 Wikipedia, "Gratitude". Yayınlanma tarihi bilinmiyor. Güncelleme: Ağustos 21, 2013.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gratitude#Association_with_wellbeing. Erişim tarihi: Ağustos 21, 2013.

1 Stacy Campbell, *Revival Now! Ministries*, revivalnow.com Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

2 Larry Randolph, *Larry Randolph Ministries*, larryrandolph.com/about Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

3 Claudio Freidzon, *claudiofreidzon.com* Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

4 Mark & Patti Virkler, *4 Keys to Hearing God's Voice*, (USA: Destiny Image 2010).

5 Revival Magazine article, Beni Johnson, "Winning Wars with 10 Minute Worship". Yayınlanma tarihi: Mart 9, 2012.

<http://revivalmag.com/article/winningwars10minuteworship>. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

1 Grekçe kaynak

1 Edgar C. Whisenant, *88 Reasons Why The Rapture Will Be in 1988*, (USA: World Bible Society, 1988).

1 Charles Dickens, *İki Şehrin Hikayesi*, (UK: Chapman and Hall 1859).

2 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "Global Alert and Response (GAR) Severe acute respiratory syndrome (SARS)", copyright WHO 2013. Rapor tarihleri: Mart 16, 2003, Mayıs 18, 2004.

http://www.who.int/csr/don/archive/disease/severe_acute_respiratory_syndrom

Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013. Public Health Reviews, Vol. 32, No 1, Antoine Flahault MD & Patrick Zylberman, "Influenza pandemics: past, present and future challenges" s.328. Press EHESP, France. Yayınlanma tarihi: Temmuz 2010.

http://www.publichealthreviews.eu/upload/pdf_files/7/18_Flahaut_final.pdf

Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

3 Yukarıda belirtilen kaynak, s.319.

4 Telegraph Media Group Limited article, "Arab Spring: timeline of the African and Middle East rebellions". Yayınlanma tarihi: UK Ekim 20, 2011.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8839143/Arab_Spring_timeline_of_the_African_and_Middle_East_rebellions.html. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

5 NBC News Article, Becky Bratu, "Connecticut school shooting is second worst in US history". Yayınlanma tarihi: Aralık 14, 2012.

http://usnews.nbcnews.com/_news/2012/12/14/15909827connecticut-school-shooting-is-second-worst-in-us-history?lite. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

6 NBC News Article, Erin McClam, “Explosions rock finish of Boston Marathon; 3 killed and scores injured”. Yayınlanma tarihi: Nisan 15, 2013. http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/04/15/17764747explosions-rock-finish-of-boston-marathon-3-killed-and-scores-injured?lite. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

7 US Geological Survey, “2013 Significant Earthquakes Archive”. Yayınlanma tarihi: Temmuz 8, 2013. <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/equinthenews/2004/us2004slav/#sum> Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

8 Earthquakereport.com article, “Japan Tohoku tsunami and earthquake: The death toll is climbing again!” Yayınlanma tarihi: Ağustos 15, 2011. <http://earthquakereport.com/2011/08/04/japan-tsunami-following-up-the-aftermath-part-16-june/>. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

9 Guardian News and Media Limited Article, Greg Neale, “How an Icelandic volcano helped spark the French Revolution”. Yayınlanma tarihi: UK Nisan 15, 2010. <http://www.theguardian.com/world/2010/apr/15/iceland-volcano-weather-french-revolution>. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

10 Telegraph Media Group Limited article, “BP Leak the World’s worst Accidental Oil Spill”. Yayınlanma tarihi: UK Ağustos 3, 2010. <http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7924009/E-leak-the-worlds-worst-accidental-oil-spill.html>. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

11 The New York Times Company article, Aubrey Belford & Kevin Drew, “Australia Rushes Aid to Flooded Areas as Toll Rises”. Yayınlanma tarihi: Ocak 3, 2011. <http://www.nytimes.com/2011/01/04/world/asia/04australia.html>. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

12 Blacksaturdaybushfires.com, “Black Saturday Bushfires”. Copyright © 2013 Black Saturday Bushfires. <http://www.blacksaturdaybushfires.com.au/>. Erişim tarihi: Ağustos 23, 2013.

13 Guardian News and Media Limited article, “Britain’s big freeze continues”. Yayınlanma tarihi: UK Aralık 2, 2010. <http://www.theguardian.com/uk/gallery/2010/dec/02/britain-big-freeze-continues#/?picture=369303943&index=0>. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

14 Earthquakereport.com article, “Christchurch – 1 year after the devastating quake”. Yayınlanma tarihi: Şubat 24, 2012. <http://earthquake-report.com/2012/02/21/christchurch-1-year-after-the-devastating-quake/>. Erişim tarihi: Ağustos 2, 2013.

15 Homefacts.com, “Goodrich Township Tornado Information”. Copyright © 2013 Homefacts.com

<http://www.homefacts.com/tornadoes/Michigan/Genesee-County/Goodrich.html>. Erişim tarihi: Ağustos 13, 2013.

16 *The Chronicle of Higher Education*, Derek Quizon, "In Tornado's Aftermath, Difficult Decisions for 2 North Carolina Colleges". Yayınlanma tarihi: Nisan 19, 2011.

<http://chronicle.com/article/InTornadosAftermath/127205> Erişim tarihi: Ağustos 13, 2013.

17 US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration Service Assessment, "The Historic Tornadoes of April 2011", p. iv. Yayınlanma tarihi: Aralık 2011.

http://www.nws.noaa.gov/os/assessments/pdfs/historic_tornadoes.pdf Erişim tarihi: Ağustos 13, 2013.

18 CBC News article, "Fire Destroys 40% of Slave Lake". Yayınlanma tarihi: Mayıs 16, 2011.

<http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/story/2011/05/16/slavelakefire-evacuation.html> Erişim tarihi: Ağustos 13, 2013.

19 Cable News Network article, "Hurricane Sandy Fast Facts". Yayınlanma tarihi: Temmuz 13, 2013.

<http://www.cnn.com/2013/07/13/world/americas/hurricanesandyfastfacts> Erişim tarihi: Ağustos 21, 2013.

LiveScience, Tim Sharp, "Superstorm Sandy: Facts About the Frankenstorm". Yayınlanma tarihi: Kasım 27, 2012.

<http://www.livescience.com/24380hurricanesandystatusdata.html> Erişim tarihi: Ağustos 13, 2013.

20 CBC News article, "Toronto's July storm cost insurers \$850M". Yayınlanma tarihi: Ağustos 14, 2013.

<http://www.cbc.ca/news/business/story/2013/08/14/businessinsurance-flooding.html> Erişim tarihi: Ağustos 21, 2013.

The Huffington Post, *Huffpost Alberta* article, "Alberta Flood Costs Well Over \$5 Billion: Redford". Yayınlanma tarihi: Ağustos 19, 2013.

http://www.huffingtonpost.ca/2013/08/19/albertafloodcostover5-billion_n_3781513.html Erişim tarihi: Ağustos 21, 2013.

21 European Geosciences Union 2013, *Geophysical Research Abstracts*, "Three-dimensional simulation of extreme runup heights during the 2004 Indonesian and 2011 Japanese tsunamis". © Author(s) 2012

<http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU20131760.pdf> Erişim tarihi: Ağustos 13, 2013.

22 247 Prayer International article, Alana Wiens, "1 Million Haitians Pray: 3000 Saved". Yayınlanma tarihi: Mart 3, 2010. <http://www.24-7prayer.com/blog/1190> Erişim tarihi: Ağustos 19, 2013.

1 Korea.net, Global Communication and Contents Division, "Religion", Copyright © 19992013 KOCIS. Source: Statistics Korea www.kostat.go.kr

<http://www.korea.net/AboutKorea/KoreanLife/Religion> Erişim tarihi: Ağustos 14, 2013.

2 The Economist Newspaper Limited article, "O come all ye faithful".
Yayınlanma tarihi: Kasım 1, 2007. <http://www.economist.com/node/10015239>
Erişim tarihi: Ağustos 22, 2013.

3 International Movie Database, 1040: Christianity in the New Asia (USA: Arowana Films, Asian Digital Ventures Network, 2010).
<http://www.imdb.com/title/tt1609920/> Erişim tarihi: Ağustos 20, 2013.

4 Harvest International Ministry, "Pastor Che's Letter". Yayınlanma tarihi: Nisan 2013. http://harvestim.org/_news/april_2013/index.php Erişim tarihi: Ağustos 20, 2013.

5 La Red Business Network, "Government and Institutional Training".
Copyright © 2013 La Red Business Network.
<http://www.lared.org/government/> Erişim tarihi: Ağustos 15, 2013.

6 Joel C. Rosenberg, *Inside the Revolution: How the Followers of Jihad, Jefferson, and Jesus are Battling to Dominate the Middle East and Transform the World*, (USA: Tyndale 2009, 2011) s. 387-388.

1 The Temple Institute, "About the Temple Institute". Copyright © 19912013, The Temple Institute. <http://www.templeinstitute.org/about.htm>
Erişim tarihi: Ağustos 22, 2013.

2 Israel National News, Hillel Fendel, "Temple Institute Announces: High Priest's Crown is Ready!" Yayınlanma tarihi: Şubat 12, 2007.
<http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/124443#.UhZZmq6vd1N>
Retrieved Erişim tarihi: Ağustos 22, 2013.

3 NASA, "Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses 1901 to 2000 (1901 CE to 2000 CE)". Yayınlanma tarihi: Mayıs 23, 2011.
<http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE19012000.html> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

4 NASA, "Total Lunar Eclipse". Yayınlanma tarihi: Ekim 19, 2004.
http://www.nasa.gov/vision/universe/watchtheskies/13oct_lunareclipse.html
Erişim tarihi: Ağustos 15, 2013.

5 NASA, "Lunar Eclipse Page". Yayınlanma tarihi: Temmuz 8, 2013.
<http://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

Hebcal Jewish Calendar, "Jewish Holidays 2013-2014". Yayınlanma tarihi: Ağustos 12, 2013. <http://www.hebcal.com/holidays/20132014> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

Hebcal Jewish Calendar, "Jewish Holidays 2014-2015". Yayınlanma tarihi: Ağustos 12, 2013. <http://www.hebcal.com/holidays/20142015> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

Hebcal Jewish Calendar, "Sukkot / סוכות". Yayınlanma tarihi: Ağustos 12, 2013. <http://www.hebcal.com/holidays/sukkot> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

6 Hebcal Jewish Calendar, “Jewish Calendar 1949”. Yayınlanma tarihi: Ağustos 13, 2013. <http://www.hebcal.com/hebcal/?year=1949&v=1&month=x&yt=G&nh=on&nx=on&i=off&vis=on&set=on&c=off&geo=zip> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

Hebcal Jewish Calendar, “Jewish Calendar 1950”. Yayınlanma tarihi: Ağustos 13, 2013. <http://www.hebcal.com/hebcal/?year=1950&v=1&month=x&yt=G&nh=on&nx=on&i=off&vis=on&set=on&c=off&geo=zip> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

NASA, “Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses 1901 to 2000 (1901 CE to 2000 CE)”. Yayınlanma tarihi: Mayıs 23, 2011. <http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE19012000.html> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

7 US Department of State, Office of the Historian, “Milestones: 1945-1952”. Yayınlanma tarihi bilinmiyor. <http://history.state.gov/milestones/1945-1952/CreationIsrael> Erişim tarihi: Ağustos 20, 2013.

8 Hebcal Jewish Calendar, “Jewish Calendar 1967”. Yayınlanma tarihi: Ağustos 13, 2013. <http://www.hebcal.com/hebcal/?year=1967&v=1&month=x&yt=G&nh=on&nx=on&vis=on&set=on&c=off&zip=> Erişim tarihi: Ağustos 20, 2013.

Hebcal Jewish Calendar, “Jewish Calendar 1968”. Yayınlanma tarihi: Ağustos 13, 2013. <http://www.hebcal.com/hebcal/?year=1968&v=1&month=x&yt=G&nh=on&nx=on&vis=on&set=on&c=off> Erişim tarihi: Ağustos 20, 2013.

NASA, “Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses”. Yayınlanma tarihi: Mayıs 23, 2011. <http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE19012000.html> Erişim tarihi: Ağustos 16, 2013.

9 Israel Ministry of Foreign Affairs, “The Six Day War (June 1967)”. Copyright all rights reserved to the State of Israel © 2013. <http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/History/Pages/The%20SixDay%20War%20-%20June%201967.aspx> Erişim tarihi: Ağustos 23, 2013.

10 New York Times Company article, Nazila Fathi, “Wipe Israel ‘off the map’ Iranian says”. Yayınlanma tarihi: Ekim 27, 2005. http://www.nytimes.com/2005/10/26/world/africa/26ihtiran.html?_r=0 Erişim tarihi: Ağustos 22, 2013.

11 NASA Goddard Space Flight Center, “Total Solar Eclipse of 2015 Mar 20”. Yayınlanma tarihi: Şubat 7, 2008. <http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2015Mar20T.GIF> Erişim tarihi: Ağustos 23, 2013.

Hebcal, “Jewish Holidays 2014-2015”. Yayınlanma tarihi: Ağustos 21, 2013. <http://www.hebcal.com/holidays/20142015> Erişim tarihi: Ağustos 23,

2013.

NASA, "Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses 2001 to 2100 (2001 CE to 2100 CE)". Yayınlanma tarihi: Mayıs 23, 2011.

<http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE20012100.html> Erişim tarihi: Ağustos 23, 2013.

Bu Kitap beğendiniz mi?

Daha fazla ücretsiz e-Kitaplar [Hristiyan Kitaplar.com](http://Hristiyan.Kitaplar.com)'dan indirebilirsiniz.

John ve Carol Arnott yazar olarak beğendiniz mi? [Yazarın tüm kitaplar şuradan indirebilirsiniz.](#)

[Türkiye'de Kilise Adresleri](#)